

"Zo is dan het geloof uit het gehoor,
en het gehoor door het Woord Gods"

Johannes 4 : 4 - 30

Vragen voor de preekbespreking op 26 januari 2021



1. Lees Johannes 4 nog eens rustig door. Schrijf eens op wat Jezus doet.

2. Schrijf nu eens op wat de Samaritaanse vrouw doet.

3. Herken jij iets van de angst van die vrouw, de angst voor roddels of voor wat de mensen over je denken?

4. Wat heeft de ontmoeting met Jezus deze vrouw gebracht? En wat heeft het haar gekost?

5. De Samaritaanse vrouw komt om water te putten, maar laat uiteindelijk haar waterkruik staan. Wat betekent dat? En kun jij daar ook iets mee?

6. De Samaritaanse vrouw begint direct over de verschillen tussen Joden en Samaritanen. Vooral als het gaat om de plaats waar je bidt. Wat zegt Jezus en wat betekent dat denk je voor jouw gebed?

7. Herken jij dat een gesprek al gauw over de verschillen gaat? Hoe zou je het gesprek kunnen/moeten beginnen met je ongelovige buurman? Wat leer je daarover in deze geschiedenis?

8. Durf jij met anderen te praten over jouw geloof in de Heere Jezus? En hen uit te nodigen zoals die vrouw dat gedaan heeft?

9. Wat heb jij van deze preek geleerd? Is er iets wat jij zelf gaat veranderen?

10. Waar zou je naar aanleiding van deze preek over door willen praten? Ga daar als groep op in.
