

## Meditatie

### Hoop doet leven!

Aan het begin van een nieuw jaar buitelen de goede voornemens normaal gesproken over elkaar heen. Maar in deze bijzondere tijd zijn mensen wat voorzichtiger. Hun hoop richt zich nu niet direct op grootse plannen, maar op een goede gezondheid. Op een einde aan de coronaperikelen.

Veel mensen hebben daarom hun hoop gevestigd op het vaccin, dat mensen weerbaar moet maken tegen het virus. De plannen van minister De Jonge om pas op 8 januari te beginnen met het vaccinatieprogramma ontmoeten veel weerstand. Mensen willen sneller, want, is de gedachte, hoe sneller gevaccineerd, hoe eerder terug naar het normale leven.

Terug naar het normale leven. In onze beperkte blik is dat terug naar de tijd van voor corona. In Gods ogen gaat het verder terug, terug naar de tijd van volmaaktheid, naar mensen wandelend met God in een wereld zonder die dodelijke en besmettelijke ziekte die zonde is. Tegen de zonde is geen vaccin, wel een medicijn. God Zelf is in Christus Jezus ons medicijn. Dat maakt een christen dan ook anders. Hij of zij zet zijn of haar hoop niet op een vaccin, maar op de Heere onze God.

Hij is onze hoop!

Sommige mensen denken dat hoop iets met zwakte te maken heeft en niet meer is dan een emotie. Een woord zonder zekerheid. We voelen ons hoopvol of hopen dat het meevalt. Maar echte Bijbelse hoop is krachtig, heeft iets vastberadens in zich, De vastberadenheid om te geloven in de realiteit van God en Gods macht, zelfs wanneer de hele wereld om je heen in lijkt te storten. Dat is de kracht van hoop. Die blijkt wanneer wij in de grootste tegenslagen belijden: Wat er ook gebeurt in deze wereld, toch zal ik hopen. Toch weet ik dat dit de dag is die de Heere heeft gemaakt. Hij zal voor mij zorgen.

Wanneer wij spreken over hoop, gaat het vaak over iets waar we geen macht over hebben. Het is een manier om woorden te geven aan onze onzekerheid. En ook onze hoop op God overstijgt onze macht en ons zicht. Het onderstreept onze afhankelijkheid van God. Het is de hoop op de HEERE God, Die ons kracht geeft, Die ons hart sterk maakt (Psalm 31:24).

De hoop die we teruglezen in het Oude Testament wordt vervuld in de geboorte van Jezus Christus. Dat begin van de verlossing maakt ons duidelijk dat de hoop die in God gegrond is, betrouwbaar en zichtbaar is. Jezus de Zoon van God is de grond van onze hoop, in Hem gaat God met ons op weg. Hij geeft ons de kracht om op een nieuwe wijze hoopvol in het heden te leven.

Van het moment dat Jezus Christus geboren is, heeft onze hoop een Naam. Een Naam die staat voor zekerheid en betrouwbaarheid. Hij is de reden waarom Paulus het uitroept: *Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?*

Onze hoop ligt dan ook niet vast in wat wij zien, maar in God. In die God Die zich betrouwbaar heeft getoond in het zenden van Zijn Zoon. De hoop voor de wereld.

Het is niet zo dat je altijd automatisch hoop hebt en je daar niets voor hoeft te doen. Nee, de hoop op God moet gevoed worden. Die hoop moet je oefenen. Dat is ook het bijzondere. En soms moet je jezelf daarin corrigeren, zoals de dichter van Psalm 42-43 deed met die woorden: *Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.* (43:5)

Misschien reikt deze psalm ons in die hoop op God wel de sleutel aan om elke crisis en uitdaging te overleven. De hoop op God, Die weet wat goed voor ons is, Die ons leven leidt, ook wanneer we gaan 'door een dal vol schaduw van de dood'. Die hoop leert ons om ons leven in alle omstandigheden aan God toe te vertrouwen. Aan die God Die Zijn beloften vervulde door in Jezus Christus mens te worden. Ons naderbij komt door zelfs Zijn goddelijkheid af te leggen. Zo toont God Zijn trouw als de grond van onze hoop. De hoop op de komst van Gods Koninkrijk en het eeuwige leven.

Het geloof in die God geeft dan ook de moed om zelfs in deze tijd hoopvol te zijn. Zodat we elkaar een hoopvol jaar toewensen. Een jaar dat vol is van de hoop op God.

HMB