

"Zo is dan het geloof uit het gehoor,  
en het gehoor door het Woord Gods"



Wekerom, 8 oktober 2020

Geliefde gemeente,

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze overheid ons zeer dringend adviseert om het bezoek aan de kerkdiensten terug te brengen tot 30 mensen. Het is met pijn in het hart dat we hebben besloten om dit advies op te volgen.

Met ingang van komende zondagavond zullen er steeds een aantal broeders en zusters via hun wijkouderling benaderd worden om de diensten bij te wonen.

De dienst van zondagmorgen reserveren we voor de doopouders en hun familie.

Voor aanwezigheid in de kerkdiensten blijft het volgende gelden:

- We gebruiken alleen de hoofdingang onder de toren om de kerk te betreden;
- Houd anderhalve meter afstand aan wanneer u niet tot hetzelfde huishouden behoort;
- Desinfecteer uw handen;
- Mensen die ziek of verkouden zijn worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen met de anderen uit hun huishouden;
- Wacht tot de koster u een plaats wijst en volg zijn aanwijzingen op. Opvulling van de zitplaatsen vindt plaats van voor naar achteren;
- Neem uw jas mee de kerk in;
- Maak indien nodig alleen gebruik van het toilet achter in de kerk;
- Het verlaten van de kerkzaal vindt plaats van achteren naar voren. Daarbij mogen de beide uitgangen onder de toren worden gebruikt;
- Iedereen wordt verzocht om buiten niet voor de deur met elkaar te blijven praten;
- In het kerkgebouw is gemeentezang helaas niet mogelijk. De organist speelt de opgegeven psalm, zodat u thuis mee kunt zingen. Om in de kerk toch de lofzang te laten klinken zullen een paar gemeenteleden benaderd worden om (als een klein koor) de psalmen mee te zingen;
- Er wordt niet fysiek gecollecteerd, u kunt uw gaven overmaken via de bank of via onze website;
- Ook de kinderopas en Op Stap kunnen helaas geen doorgang meer vinden;
- We hopen en vertrouwen erop dat we ook in dezen als gemeente naar elkaar omzien en elkaar indien mogelijk een helpende hand (oppas) toesteken.

We hopen dat we u snel weer anders kunnen berichten en bidden de Heere God om ontferming. Hij heeft beloofd bij ons te zijn tot aan het einde van de dagen, daarom vertrouwen we ook in deze tijd op Zijn aanwezigheid.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, stel die dan aan uw wijkouderling.

We hopen en bidden om een gezegende tijd onder het Woord van onze God,

Uw kerkenraad