

Kerklanken 56e jaargang nummer 6 maandag 16 maart
Preekbeurten

Zondag 22 maart

10.00: ds. H.M. Burggraaf

18.30: ds. M. Noorderijk, Zetten-Andelst

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Zondag 29 maart

10.00: ds. H.M. Burggraaf

18.30: ds. H.M. Burggraaf

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Orgel)

Zingen voor de dienst

Zondag 22 maart

v.m. Psalm 101:2 en 6

n.m. Psalm 50:1 en 9

Zondag 29 maart

v.m. Psalm 8:4 en 5

n.m. Psalm 22:1 en 16

Jarigen

05/04 Mevr. N. Brobbel Dorsman	Evekinkweg 41	6733 BA	(81 jaar)
06/04 Dhr. H. van Voorthuizen	A.G. Wijersweg 6	6733 AS	(76 jaar)
17/04 Dhr. E. van Butselaar	Edeseweg 69	6733 AC	(81 jaar)
18/04 Dhr. A. van den Berg	Roekelseweg 10a	6733 BP	(90 jaar)
18/04 Mevr. E. Ortse-Rothuizen	Evekinkweg 38	6733 BC	(78 jaar)
18/04 Mevr. M.C. Hek-van Lambalgen	Evekinkweg 18	6733 BC	(75 jaar)
22/04 Dhr. T. van der Wal	Edeseweg 67	6733 AC	(83 jaar)
27/04 Mevr. M.J. Vermeulen-van de Berkt	Matendijk 3	6733 JD	(75 jaar)
28/04 Mevr. W. Huijsman-van Wikselaar	Evekinkweg 44	6733 BC	(76 jaar)

Coronavirus

Niemand van ons kan meer om de zorgen rondom het coronavirus heen. Wereldwijd zijn er duizenden mensen ziek. Juist voor kwetsbare groepen vormt dit virus een groot risico. Daarom dringt ook onze overheid aan op vergaande maatregelen. Dit alles om verspreiding van het virus in te dammen of de uitbraak van de ziekte te spreiden zodat er geen of minder knelpunten ontstaan in de zorg.

Toen premier Rutte afgelopen donderdag de maatregelen bekendmaakte, zijn wij als kerkenraad samengekomen om te bezien wat de gevolgen voor ons als gemeente zouden zijn. Niet omdat we bang zijn voor het virus op zich, maar in gehoorzaamheid aan de overheid (als dienaars van God) en in de zorg voor elkaar. Daarbij is voorzichtigheid een Bijbels gegeven (Deut. 22:8).

Die maatregelen van de overheid zijn ongemakkelijk, ook voor ons als gemeente. Het is een zoeken naar een evenwicht tussen het geloof dat wij niet bezorgd hoeven te zijn omdat God zorgt en de verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben ten opzichte van God en elkaar.

Het een sluit het ander gelukkig niet uit. Ook wanneer we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen blijft de Heere God Dezelfde. Hij bindt ons door Zijn Geest en Woord samen. Tegelijkertijd worden we ons juist in deze weken ervan bewust dat onze samenkomsten niet vanzelfsprekend zijn, maar een zegen van onze God.

Laten we elkaar in deze tijd biddend en ook praktisch in liefde omringen. Bel eens iemand op van wie je weet of denkt dat hij of zij alleen is. Stuur een kaartje met een bemoediging. Bemoediging ontvangen we ook in het Woord van onze God, zoals in Psalm 91:

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het

onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.
We wensen elkaar gezegende diensten!

Besluiten rondom het coronavirus

Rond kerkdiensten is het volgende besloten:

In de komende weken (in ieder geval tot en met zondag 29 maart) zullen de kerkdiensten doorgang vinden zonder fysieke aanwezigheid van de gemeente. Dat gebeurt op hieronder beschreven wijze.

- Vanaf zondag 15 maart zal er om 10.00 uur en om 18.30 uur een predikant voorgaan in ons kerkgebouw in aanwezigheid van de kerkenraad, de organist en de koster.
- De reguliere liturgie wordt gevolgd, inclusief zingen.
- Voor de dienst worden afkondigingen gedaan.
- De diensten worden uitgezonden via de website (www.hervormdwekerom.nl). De link naar de uitzendpagina wordt wekelijks ververs. We onderzoeken of we hier ook een beeldverbinding (livestream) kunnen realiseren.
- Op de kerkdeuren wordt een bericht gehangen met een verwijzing naar de website.

Wij vragen u dus om niet naar de kerk te komen, maar om de kerkdienst via de website te volgen. Wij vragen u en jullie daarbij om ook om te zien naar familie of gemeenteleden die wellicht minder vertrouwd zijn met deze middelen.

Aanvullend zijn de volgende maatregelen genomen:

- De viering van het Heilig Avondmaal wordt uitgesteld.
- Alle catechese wordt vanaf nu opgeschort. Ook de zondagsschool gaat niet door.
- Alle jeugdwerk en de mannen- en vrouwenvereniging worden stilgelegd.
- Alle activiteiten in onze gebouwen worden, tenzij strikt noodzakelijk, opgeschort.
- Kringen worden ontraden om bij elkaar te komen.

Voor vragen neem contact op met een van de wijkouderlingen, de scriba of ds. Burggraaf.

We kunnen als gemeente de komende weken niet meer fysiek bij elkaar komen, maar gelukkig kunnen we via internet nog wel de erediensten uitzenden. Via onze site: hervormdwekerom.nl is er de mogelijkheid via beeld en geluid de kerkdienst mee te maken. We kunnen ons zo voor stellen dat dit niet voor iedereen mogelijk is, maar misschien is er in uw directe omgeving wel iemand die u er mee kan helpen. U kunt ook altijd informeren bij een van de ambtsdragers. Ook de uitzendingen via de kerkradio blijven doorgaan.

Voor wat betreft de collectes: De onkosten die we als gemeente hebben gaan natuurlijk gewoon door. Denk bijvoorbeeld aan de energiekosten en aan de traktementen. Ook de hulp aan onze naasten moet juist in deze periode door kunnen gaan. Via de site van onze kerk is er de mogelijkheid om op een gemakkelijke veilige manier uw gift over te maken. Het bankrekeningnr. is overigens: NL22RABO0373732317

Zieken en zorgen

Elianne van de Berg-Wolters (A.G. Weijersweg 33) kreeg na onderzoek een zorgelijke uitslag. Een operatie en verder onderzoek zijn noodzakelijk.

Mevr. J. van Lambalgen-van de Pol (Edeseweg 51 B108) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Ilse van Leijenhorst (Lage Engweg 18, Harskamp) mocht na een operatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Inmiddels is gebleken dat de operatie niet het beoogde resultaat heeft gebracht, zodat zo mogelijk in de toekomst een nieuwe poging moet worden ondernomen.

De afgelopen tijd is er ook zorg ontstaan bij de familie Brons (Matenweg 7). Naar aanleiding van de resultaten van het bevolkingsonderzoek heeft mevr. Brons inmiddels een operatie ondergaan. Het wachten is nu op duidelijkheid over het vervolgtraject.

Ook mevr. G. van Luttkhuizen-van den Broek (Wekeromse Buurtweg 16) is voor een operatie opgenomen geweest. Verder zijn er in de gemeente ook zieken die niet met name genoemd willen worden. Daarnaast denken we ook aan diegenen die geconfronteerd zijn met rouw en verdriet en aan hen die in verpleeghuizen verpleegd of in verzorgingshuizen verzorgd worden. We leven in een tijd waarin wijsheid en volharding nodig zijn om onze kinderen christelijk op te voeden, om hen voor te leven wat het betekent om christen te zijn. Bidt u mee om wijsheid voor opvoeders en jongeren, om bewaring en heling voor gezinnen, voor mannen, vrouwen en kinderen die worstelen met Gods weg in hun leven? Laten we ook bidden voor de vele mensen die geraakt worden door het coronavirus en zo onze taak voor de wereld verstaan. We bidden voor elkaar en voor de wereld om ons heen om genezing van ziel en lichaam en we roepen daarbij tot God: *Heere Jezus, ontferm U over ons!* Met Salomo roepen en smeken wij: *Hoor dan uit de hemel, uit de vaste plaats Uwer woning, hun gebed en hun smekingen, en voer hun recht uit, en vergeef Uw volk, wat zij tegen U gezondigd zullen hebben. Nu, mijn God, laat toch Uw ogen open en Uw oren opmerkende zijn tot het gebed dezer plaats.* (2 Kronieken 6:39-40)

Geboren

'De Heere heeft ons gezegend met de geboorte van Sofie.' Zo geven Marco en Bernette van de Brink-Jonkers (Roekelseweg 34) woorden aan hun blijdschap en dankbaarheid voor de geboorte van hun dochter Sofie Willeke. Sofie werd op 29 februari geboren en is het zusje van Thirza en Ralph. Wij wensen jullie als ouders van harte de zegen van de Heere toe bij het opvoeden van jullie kinderen. Laat jullie verwachting van de Heere onze God zijn. *De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.* (Psalm 145:15-16)

Uit de kerkenraad

Van de diaconie Collecten

De diaconiecollecte op zondag 22 maart is bestemd voor Bonisa Zending ten behoeve van het weeshuis Mefiboseth van de familie Schreur. Zij mogen daar ter plaatse hulp bieden aan arme en kwetsbare kinderen. Ook u kunt daar hulp bieden aan deze kinderen in nood door middel van uw gaven. Geeft u deze kinderen ook een thuis en een toekomst?

De diaconiecollecte op zondag 29 maart is opnieuw bestemd voor Wicherumloo. Wij hopen dat u en jij deze collecte een warm hart blijven toedragen. Om zo samen als gemeente de ouderenzorg in Wekerom te ondersteunen.

Verantwoording collecten

16 februari	
Diaconie algemeen	€ 549,55
23 februari	
Wicherumloo	€ 620,70

Van de kerkrentmeesters Verantwoording collecten

9 februari	
Kerk	€ 500,00
Orgelfonds	€ 464,00
12 februari	
Kerk	€ 90,10
16 februari	
Kerk	€ 518,15
Onderhoud	€ 480,15
23 februari	
Kerk	€ 525,05
Pastoraat	€ 520,40
1 maart	

Kerk € 577,60

Catechese/kringwerk € 521,90

De biddag collecte bracht op: 7702,12 euro. Voor dit prachtige bedrag zeggen wij u allen hartelijk dank.

Giften

Op 07/02 via J. van den Hoek € 10,00, op 20/02 via J.W.G. Hendriksen € 50,00, op 25/02 via S. van de Craats € 15,00, op 09/03 via S. van de Craats € 50,00, op 12/03 via J. Meerkerk € 20,00. Op 12/03 via J. Meerkerk € 20,00 voor het verjaardagsfonds.

Mutaties gemeentebestand

Verhuisd binnen de gemeente:

Mevr. Huibers-Besselsen van Lage Valkseweg 28 naar Edeseweg 51 A1

Nieuw ingekomen in de gemeente:

Mevr. Jansen-Jacobsen, Edeseweg 51 A2

In een van de vorige Kerkklanken stond dat dhr. en mevr. Van Omme-Bettink, Damakkerweg 7a, nieuw ingekomen waren in de hervormde gemeente Wekerom. Zij hebben besloten om met de hervormde gemeente van Otterlo te blijven meeleven. Zij zijn dan inmiddels in Wekerom ook weer uitgeschreven.

Dhr. Van der Heijden stond in deze zelfde Kerkklanken als vertrokken naar Otterlo. Hij heeft aangegeven met Wekerom mee te willen blijven leven. Hij staat inmiddels weer ingeschreven bij de hervormde gemeente van Wekerom.

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken (een driewekennummer) graag voor zaterdag 28 maart a.s. voor 12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Vanuit de pastorie

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Fam. ds. H.M. Burggraaf

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!