

!Pura Vida!

Nieuwsbrief van Kees en Claudia Geluk

OKTOBER 2019

NUMMER 5



Huiswerk

“Maak een gedicht samen met je familie over de democratie en de vrijheid die we hebben in Costa Rica. Schrijf het gedicht op in je Spaanse schrift en maak een tekening die het illustreert”. Met dit huiswerk kwam Marcos (6 jaar, groep 3) thuis. De kinderen krijgen allerlei creatieve opdrachten mee naar huis. Vaak wordt “de familie” er ook bij betrokken. U zult wel begrijpen dat een gezin van 4 kinderen op deze school niet de standaard is. Als ouders wordt je behoorlijk aan het fröbe-

len gezet. Sommige vaders zijn tot laat in de avond bezig om een nog mooier planetarium in elkaar te zetten dan de vader van het klasgenootje van zijn dochter.

Pannenkoeken

Nog zo'n creatieve opdracht: bij Thomas in de klas hadden ze het gehad over breuken. Hiervoor moest hij een recept uitwerken, waarin breuken voor komen. Van de uitwerking van het recept moesten er foto's worden gemaakt en het resultaat kon eventueel worden gedeeld op school. We hebben gekozen voor

pannenkoeken. Nadat de foto's waren genomen, heeft “de familie” de pannenkoeken afge maakt. Nadat de pannenkoeken allang klaar waren, hebben we een receptje voor 4 personen opgesnord en met 1½ vermenigvuldigd. We zijn tenslotte met zijn zessen...

Democratie

Over de opdracht van Marcos: hij weet nog niet precies wat democratie is en zijn klasgenootjes waarschijnlijk ook niet. Anders hadden ze vast een referendum georganiseerd tegen dit soort huiswerk...

In dit

nummer:

Huiswerk	1
Op bezoek	2
Gepensioneerde narco	3
Op het seminarium	3
Verlof	4
Gebedspunten	4

Op bezoek

In de zomervakantie kregen we bezoek van Lydia Timmer. Lydia is lid van onze TFC. Jarelang waren we lid van dezelfde Brood en broodkring. Hieronder vertelt Lydia over haar ervaringen

Welkom

Wat een bijzondere zomer was het. Op 30 juli ben ik naar Costa Rica vertrokken. Na een lange reis en een dag die 8 uur langer duurde, landde ik rond 19:35 Costa Ricaanse tijd in San Jose. Na de douane en de bagageband, kon ik eindelijk naar buiten... Wat een warm welkom kreeg ik! Kees, Claudia, Thomas, Juan, Marcos en Martha, stonden mij op te wachten! Wat was het fijn om hen na ruim een jaar weer in levende lijve te kunnen zien en groeten met een grote knuffel. Tijdens de rit naar hun huis, praatten de kinderen honderduit, hoe moe ze ook waren. Eenmaal bij het gezin Geluk thuis kon ik de groet overhandigen die ik vanuit de Dorpskerk De Bilt had meegenomen.

men. Wat waren ze hier blij mee en dankbaar voor; mooi om de verbinding tussen zendingswerkers en thuisgemeente te zien. Daarna was het gauw naar bed, want de volgende morgen moesten we weer vroeg opstaan.

Stroopwafels

De 1,5 week die volgde was heel bijzonder om mee te maken. Ik heb kennis mogen maken met ESEPA, de werkplek van Kees. Ik heb een online cursus gezien en een deel van een college bijgewoond. Bij de wijk La Tabla, waar Claudia actief is, heb ik met kinderen mogen kleuren, puzzelen en spelen. Zij leerden mij Spaanse woordjes en ik leerde hen Engelse woordjes. Met Fundación Génesis, de andere werkplek van Claudia, heb ik de opvang voor kwetsbare



Brood en broodkring

Op zondag ben ik mee geweest naar de kerk. Ook voor hen was er een groet vanuit Nederland. Een korte speech en een ontmoeting na afloop konden niet ontbreken. De Brood en broodkring*) voor vrouwen is speciaal voor mij bij Claudia thuis samengekomen. Thuis bij Kees en Claudia werd met de kinderen Een hand vol koren gelezen. Bijzonder om het geloof zo ook over de grens mee te maken.

Vakantie

Op vrije momenten hebben we een bezoek gebracht aan het strand, een mooi uitzichtpunt, een ruïne en de grote kathedraal van Cartago. Ook heb ik verschillende tropische regenbuien meegemaakt.

Verder heb ik nog 2 weken rondgereisd door de prachtige natuur van Costa Rica. Donderdagavond 23 augustus heb ik tot slot van mijn reis een heerlijke maaltijd gegeten bij de familie Geluk thuis. Ik heb mogen ervaren dat Kees, Claudia en de kinderen het goed hebben in Costa Rica en mooi en belangrijk werk verrichten. Het was voor mij een zomer om nooit te vergeten!

*) Een Brood en broodkring is een Bijbelkring waarbij er ook met elkaar wordt gegeten.



Cartago

Gepensioneerde narco

“Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft”, zegt een oudere man in het bejaardenhuis van Fundación Génesis, de stichting voor integrale missie, waar Claudia een bijdrage levert. Laten we hem José noemen, naar de stad waar hij woont. Met

het “ministerie van liefde” ontmoet Claudia hem wekelijks. “Je zit tegenover een narcotraficante, een drugsdealer. Toen ik een jaar of 8 was, kwam ik op straat terecht. Op school ben ik niet ver gekomen, dus wil je wat verdienen, kom je al



gauw bij de drugs terecht. Zelf heb ik ook van alles gebruikt. Niet alleen maar marihuana, maar ook het zwaardere spul als heroïne en crack.” José moet een sterke man zijn, want op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat je te maken hebt met iemand die helemaal aan de grond heeft gezeten door de drugs.

Romantisch

“Het leven als drugsdealer is niet zo romantisch als in de films, met geweren, helikopters en mooie vrouwen. Nee het is hard werken en altijd op je hoede zijn dat ze je niet op de hielen zitten.”

Nieuwe kans

Via de daklozenopvang is José in contact gekomen met Fundación Génesis. Hierdoor kreeg hij de kans om in het bejaardenhuis te wonen. “Op straat heb ik God leren kennen. Sommige mensen gooiden letterlijk het afval over me heen als ik lag te slapen. Maar anderen lieten me door hun gedrag voelen dat er iemand is, die om me geeft, dat ik mezelf niet hoeft te zien als afval. Dat ik hier nu zit, is genade van God: een dak boven mijn hoofd, eten, zorg, alles. Nu pas beseft ik ook hoe ik anderen geholpen heb om hun leven te verruïneren.”

Op het seminarium

Hermeneutiek

Momenteel ben ik (Kees) al weer een ruim een jaar aan het lesgeven bij het seminarium ESEPA. Het vak wat ik tot nu toe het meest heb gegeven is hermeneutiek. De bijbel lezen en interpreteren, hoe doe je dat? Hoe lezen wij in de 21e eeuw zo'n oude tekst uit een totaal andere cultuur?

Hermeneutiek is een doe-vak. We oefenen de vaardigheden. Het is mooi om te zien dat studenten aan het eind van de cursus echt een aantal stappen verder is gekomen. Een studente: “door deze cursus ben ik mijn bijbel echt anders gaan lezen, ook wanneer ik dat gewoon voor mezelf doe. Grondiger, met meer aandacht voor de details en de context.”

In het vak hermeneutiek is er ook aandacht voor cultuurverschillen en het nadenken over de eigen cultuur. Juist dat maakt het ook interessant voor mij als buitenlander om hiermee bezig te zijn. De Bijbeltekst wordt een spiegel om ook voor te houden aan je eigen cultuur. Een voorbeeld: in het verhaal van de bezetene van Gadara lijken de economische belangen zwaarder te wegen dan “randfiguren” zoals de bezetene en Jezus. Hoe werkt dat in onze eigen cultuur?

Dichterbij de plaatselijke kerken

In de afgelopen periode zijn we bij ESEPA ook druk geweest met het opstellen van een meerjarenplan. Eén van de punten daaruit is het aangaan van nauwere relaties met de plaatselijke kerken. We zijn niet

alleen maar een seminarium met cursussen, waarbij iedereen welkom is. Maar we willen ook nadrukkelijker kijken wat de dingen zijn waar de plaatselijke kerken tegenaan lopen, en hoe we daarbij vanuit het seminarium hulp zouden kunnen bieden. Je zou kunnen denken aan trainingen voor leiders van de zondagschool, hulp bij het opstellen van een meerjarenplan, of coaching voor predikanten. De behoeften van de plaatselijke kerken staan daarbij voorop. Hiervoor is een nieuw departement opgericht binnen het seminarium. Mij is gevraagd om hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen. De cursussen die nu al buiten het academische programma worden gegeven, vallen ook onder dit departement.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91INGB0690762445
o.v.v.
TFC Kees en Claudia Geluk



Colofon

Kees en Claudia Geluk zijn met hun vier kinderen uitgezonden uit wijkgemeente de Dorpskerk van de Protestantse Kerk te De Bilt in samenwerking met de GZB. Ze houden zich bezig met theologisch onderwijs en zetten zich in voor mensen in de marge in Costa Rica.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief.

Website: www.gzb.nl/puravida
Facebook: www.facebook.com/gelukpuravida
Email Kees: keesgeluk@hotmail.com
Email Claudia: ninoskasolis@hotmail.com
Email TFC: tfcgeluk@dorpskerkdebilt.nl

Verlof

Van begin december tot half januari hopen wij in Nederland te zijn voor ons tussentijds verlof. Van 9 tot 22 december en van 6 tot 12 januari zijn we beschikbaar om presentaties te houden over ons werk.

We zien er naar uit om elkaar in deze periode weer te ontmoeten!

Gebedspunten

In onze nieuwsbrieven willen we ook een aantal punten van gebed en dank met jullie delen. Doet u ook mee?

- In de (Nederlandse) zomervakantie hebben we bezoeken ontvangen van Lydia Timmer (zie pagina 2) en Jan en Caroline Geluk met hun kinderen (Jan is Kees' broer). We danken voor een goede tijd en mooie momenten die we met elkaar konden delen.
- In september is er in onze thuisgemeente de jaarlijkse marktdag gehouden. We danken voor een prachtige opbrengst van €21.000, waarvan een derde voor een bejaardenhuis in Cartago is bestemd. In een volgende nieuwsbrief hopen we hier iets meer over te vertellen.
- In september hebben we met alle zendingswerkers van de GZB in Latijns Amerika een retraite gehouden. Het was goed om met elkaar ervaringen uit te wisselen en stil te staan bij onze roeping. We danken voor inspirerende momenten en een goede ontmoeting. We bidden voor alle zendingswerkers, ook als het soms moeilijk is om te wortelen in een andere cultuur en ook eenzaam kan zijn.
- We bidden om creativiteit bij het nieuwe departement van ESEPA dat zich gaat bezighouden met de relatie met de plaatselijke kerken (zie pagina 3). We bidden dat het seminarium hierdoor zal groeien in relevantie voor de zaken die spelen in deze kerken. En dat we de kerken kunnen steunen om de missie voor de buurten waarin zij staan meer handen en voeten te geven.
- In de kerk in de wijk La Tabla, waarover we al eerder hebben geschreven, is Claudia nu ook begonnen met het trainen van de dames die lesgeven op de zondagschool. We bidden dat deze trainingen deze vrouwen helpen om de kinderen inhoudelijk iets mee te geven en ook dat het lukt om te groeien in teamwork.