

Kerklanken 55e jaargang nummer 15 maandag 29 juli
Preekbeurten

Zondag 4 augustus

10.00: ds. L. Hak, IJzendoorn
18.30: ds. W.G. van den Top, Ede
Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Zondag 11 augustus

10.00: ds. J.P. Nap, Hoevelaken
18.30: ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Zondag 18 augustus

10.00: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
18.30: ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Orgel)

Kinderoppas

Zondag 4 augustus

Boven: Jacolien van den Dikkenberg-Jonkers, Renske van den Dikkenberg

Beneden: Dittie van de Brink-van de Pol, Gerianne van Luttikhuisen & Tamara van den Hoek

Zondag 11 augustus

Boven: Caroline Kampert-Bettink, Géke Versteeg

Beneden: Marion van Kruistum-Hek, Caroline Blotenburg & Judith Breen

Zondag 18 augustus

Boven: Wiltine Moerman-van de Brink, Daniëlle van Heerikhuizen

Beneden: Mariëlle Blotenburg-van Luttikhuisen, Marilène van Ginkel & Gerlise van Luttikhuisen

Zingen voor de dienst

Zondag 4 augustus

v.m. Psalm 50:1 en 3

n.m. Psalm 51:9 en 10

Zondag 11 augustus

v.m. Psalm 52:6 en 7

n.m. Psalm 53:2 en 6

Zondag 18 augustus

v.m. Psalm 54:1 en 4

n.m. Psalm 55:1 en 2

Overlijden

Zaterdagavond 27 juli 2019 bereikte ons het bericht dat in de leeftijd van 87 jaar dhr. Ab Kennis is overleden. Dhr. Kennis heeft jarenlang samen met zijn vrouw en kinderen op het adres Wekeromsedijk 4a gewoond. Hij verbleef nu al weer enige tijd in het verzorgingshuis Metje in Harskamp. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis heeft donderdag 1 augustus 2019 om 10.00 uur plaatsgevonden in onze kerk, waarna meneer Kennis begraven is op 'de Meenthof'. De dienst werd geleid door Ds. Verspuij uit Otterlo. Wij wensen mevr. Kennis de kinderen en (achter)kleinkinderen Gods onmisbare zegen toe bij het verwerken van dit verlies. In het volgende kerkblad komen we nader terug op het overlijden van dhr. Kennis.

Zieken en zorgen

Voor zover wij weten is er op dit moment niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis opgenomen. Maar we denken natuurlijk wel aan de zieken in de gemeente die niet met name genoemd willen worden. Er zijn ook gemeenteleden opgenomen in verpleeg- of verzorgingstehuizen waarvan de gezondheid zorgen baart. Verder denken we aan de rouwdragenden en eenzamen in de gemeente. Zeker in deze vakantietijd wordt de eenzaamheid vaak dubbel ervaren. Maar als er zorgen zijn in

verband met ziekte of anderszins gelden de woorden zoals ze opgetekend staan in 1 Petrus 5 : 7 'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u'.

Van de diaconie

Collecten

Op zondag 4 augustus is de diaconie collecte bestemd voor Meet-inn Inloopcentrum te Ede. Meet-Inn vervult een diaconale opdracht, namens de participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema's, waaraan door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Medewerkers van Meet-Inn mogen hun prachtige werk doen vanuit de christelijke overtuiging in het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar te leven en voor elkaar te zorgen. Bidt en geeft u ook om die zorg met hen te delen?

Zondag 11 augustus willen we de diaconie collecte bestemmen voor algemene diaconale zaken, deze collecte voor onze naaste ver weg, maar juist ook dichtbij opnieuw van harte in uw en jouw gebed en milddadigheid aanbevolen.

Zondag 18 augustus is de diaconie collecte bestemd voor de VBOK, wat staat voor Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Elk leven is waardevol en tevens kwetsbaar, het verdient zorg en bescherming, ongeboren leven in het bijzonder. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. VBOK pleit ervoor in de politiek om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Bij het begin, de conceptie ontstaat er uniek DNA materiaal, van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Ieder leven is waardevol, het is uniek. Het leven is het waard om geleefd te worden. Er is zoveel goeds om te ontdekken en zoveel moois om te beleven, dat gunnen we toch iedereen? Ook als omstandigheden ingewikkeld zijn, of zorgen torenhoog zijn is het leven het nog steeds waard. Bidt en geeft u ook?

Verantwoording collecten diaconie

14 juli

Diaconie algemeen € 576,11

21 juli

ZEC t.b.v.de Herberg € 565,95

Giften

Ontvangen gift á € 10,- via ds. Burggraaf ontvangen op huisbezoek voor de diaconie, waarvoor na de Heere u hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters

Verantwoording collecten

16 juni

Kerk € 504,90

Orgelfonds € 494,20

23 juni

Kerk € 479,25

Pastoraat € 466,15

30 juni

Kerk € 469,70

7 juli

Kerk € 487,00

Onderhoud € 461,16

14 juli

Kerk € 516,10

Orgelfonds € 555,92

21 juli

Kerk € 507,59
Onderhoud € 404,70

18 juli Huwelijk Marco en Diana v.d. Kraan € 291,50

Giften

Op 4 juli via ds. Burggraaf 2x € 20,00 en 1x € 10,00. Op 4 juli via S. van de Craats € 10,00.

HARTELIJK WELKOM BIJ: "DE VOORMARKT"

Als voorloper op de jaarlijkse rommelmarkt in Wekerom, die we inmiddels al meer dan 42 jaar houden in april, gaan we nu starten met de zogenaamde voormarkt. Hier zal al een voorverkoop plaatsvinden van ingebrachte spullen voor de rommelmarkt. Dit varieert van meubels tot diverse kleine goederen en prullaria. Als u zou denken dat er dan minder op de rommelmarkt zou komen dan heeft u dat mis. Er is jaarlijks zo'n grote inbreng dat we het op de markt vaak niet eens allemaal goed kunnen uitpakken. Daarom o.a. deze nieuwe opzet. (nou ja, nieuw? We kennen allemaal vast nog wel de verkoop door Wien Bettink vanuit zijn garage). En zo zou u dit ook ongeveer kunnen zien. De opbrengst is per jaar voor een nieuw uitgekozen doel van Woord & Daad en het plaatselijk Jeugdwerk van onze gemeente. We hebben inmiddels één zaterdagmorgen proefgedraaid en daarbij de opstart geëvalueerd. Nu is het tijd om **OPEN** te gaan. De eerste keer is dat op **zaterdag 3 augustus van 09.00 tot 12.00 uur**.

Openingstijden: iedere 1^e zaterdag van de maand van 09.00 – 12.00 uur.

Locatie: Lage Valkseweg 158 De Valk / Lunteren (bij fam. T. van den Berg)

De Rommelmarktcommissie

Comité Oost Europa

Een beetje verlaat maar we willen u alsnog informeren over ons laatste bezoekje aan onze zustergemeente in Roemenië. Zoals een tijdje geleden vermeld in dit blad, zijn we met een klein gezelschap afgereisd naar Saromberke. We hebben daar het 700 jarig bestaan van het dorp bij mogen wonen. We zijn in de namiddag van Hemelvaartsdag vanaf Wekerom naar luchthaven Eindhoven vertrokken. Vanaf daar zijn we per vliegtuig naar Cluj Napoca gevlogen. Daar stonden de huurauto's voor ons klaar waarmee we naar Saromberke zijn gereden. We kwamen laat (23:30 uur) aan maar gewoontegetrouw werden we weer met open armen ontvangen. Na een Roemeens half uurtje (wat daar een ruim begrip is...) werd iedereen weer in gastgezinnen ondergebracht. Na een heerlijke nachtrust hebben we de vrijdag heel relaxed doorgebracht. Zaterdagmorgen hebben onze mannen een buitenbank, geschonken door de Hervormde gemeente Wekerom, in elkaar gezet en bij de ingang van de kerk in Saromberke geplaatst. Zondagmorgen rond 11:00 uur zat de kerk in Saromberke afgeladen vol en begon de herdenkingsdienst. Er waren verschillende mensen in traditionele kleding en met de daarbij behorende gebruiken aanwezig. Voor ons een hele bezienswaardigheid! Drie uur lang hebben we alles aanschouwd maar er (op de speech van Martie Waaijbergen na...) niets van verstaan. Toch waren we blij hierbij aanwezig te mogen zijn. Na de dienst werd er voor ons en nog andere genodigden in het verenigingsgebouw een warme maaltijd geserveerd. Voor de rest van de gemeenteleden en belangstellende was er buiten rondom de kerk, ook gelegenheid om samen te genieten van een hapje en een drankje. Ook was er een podium waar er door verschillende mensen, alleen of met een groep werd gezongen. De volgende dag hebben we nog een afscheids BBQ gehad, Vervolgens was er dinsdagmorgen een emotioneel afscheid en waren we rond 20:15 uur weer in Wekerom. Al met al een hele belevenis en we kijken terug op een hele mooie en warme ontmoeting met onze broeders en zusters uit Saromberke.

Ten slotte

De vakantieperiode is weer aangebroken, een periode waarin we tot rust kunnen komen van onze arbeid. De leidinggevende en de kinderen van het zomerkamp zijn na een warme week weer terug uit Epe. Maar misschien gaat u nog op vakantie dan hopen we dat u veilig op uw bestemming aan mag komen. En straks ook weer veilig, gezond en uitgerust terug mag komen. Denkt u in deze vakantieperiode ook aan degene die thuis blijven, een kaartje doet vaak zoveel goed. Maar vergeet ook niet, of we nu nog op vakantie gaan, op vakantie zijn, of thuis blijven, dat we in dit leven elke dag op reis zijn. We reizen immers naar onze eeuwige bestemming. En belangrijk is dat we weten mogen

dat onze bestemming een Hemelse bestemming is. We hopen dat we eens allemaal op die bestemming aan mogen komen. Geniet van de rust in deze periode.
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerklanken graag voor zaterdag 17 augustus a.s. voor 12.00 uur bij kerklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!