

## MEDITATIE

### Een veelkleurig verlangen

We leven met elkaar toe naar het pinksterfeest. Een bijzonder feest, in eerste instantie gevierd met mensen van allerlei kleur en nationaliteit. Dat was de gemeente waar we van lezen in Handelingen. De mensen waren voor het Joodse oogstfeest van alle kanten naar Jeruzalem gekomen.

*Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren. (Hand. 2:9-11)*

De Heilige Geest bracht ze samen in Jeruzalem, juist op het moment dat Hij Zijn Geest op de discipelen zou uitstorten. Juist toen Jeruzalem, net als in onze dagen, een knooppunt van culturen was. En de Heilige Geest brengt al die culturen samen rondom het kruis en het geopende graf van de Heere Jezus.

En in Handelingen 2 staat dan over de leerlingen van Jezus:

*En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. (Hand. 2:4-6)*

De discipelen konden niet zwijgen. Ze moesten spreken. Verwonderd en verrast over het overweldigende van de Geest van God. En de Heilige Geest gebruikte hun enthousiasme om de boodschap van de opstanding van de Heere Jezus in alle talen bekend te maken. Iedere aanwezige werd in zijn eigen taal aangesproken.

Wanneer we het vertalen naar onze eigen situatie, dan zijn in onze gemeente maar weinig culturen vertegenwoordigd. En we spreken allemaal één taal, onze eigen moedertaal, Nederlands. En toch ook niet. Of in ieder geval lijkt het soms niet zo. We spreken wel dezelfde taal, maar begrijpen elkaar niet. Of we gaan het gesprek niet echt aan. We horen van een afstandje wat een ander zegt, zien wat hij doet, maar spreken elkaar niet echt. En wanneer we het gesprek aangaan, voelen velen zich niet gehoord. Dan begrijpen we elkaar niet, omdat we anders in het geloof staan.

De één is beter met de handen, de ander met het hoofd. De een helpt liever praktisch, de ander wil graag leren en discussiëren. Sommigen hechten aan tradities en oude vertrouwde formuleringen, anderen willen het graag eigentijds. De één praat makkelijk over zijn geloof en deelt het met iedereen, de ander ziet het meer als iets persoonlijks.

Voor de Heere God maakt het niet uit. Hij vormt zijn gemeente uit alle lagen van de samenleving. Zoals we in Handelingen zien. In die eerste gemeente vond je allerlei mensen. Rijke en arme mensen, slaven en meesters, weduwen en echtparen. En zo is het nog. Al die mensen horen erbij, met hun eigenheid, kleur, cultuur. De gemeente van Jezus Christus is van ouds af een veelkleurige gemeente.

Die gemeente is geen eenheidsworst. Het is niet zo dat we uiterlijk en innerlijk allemaal hetzelfde zijn of moeten worden. De gemeente van Jezus Christus is geen mal waarin je in de juiste vorm geperst wordt en vervolgens in de spuitrij allemaal dezelfde kleur krijgt. De eenheid van die gemeente bestaat niet in vorm en kleur. We beleven en geloven niet allemaal op precies dezelfde manier.

Wat ons één maakt vinden we in het Evangelie dat we delen. Namelijk het geloof dat Jezus Christus, nadat Hij voor onze zonden gestorven is, weer is opgestaan uit de dood. Dat Hij de zonde en de dood heeft overwonnen. En dat wij door het geloof in dat nieuwe leven mogen delen, in onze eigen taal en cultuur.

God spreekt ons aan, in onze eigenheid, in de taal waarin wij thuis zijn. Verschillende talen, bij verschillende mensen. Dan kun je denken aan Frans, Duits en Engels, maar ook aan de verschillende talen die ouderen en jongeren spreken.

Mooi is dat en tegelijkertijd ook lastig. Want om elkaar te blijven begrijpen moet je dan met elkaar in gesprek. Biddend om die Geest Die God heeft uitgestort op alle vlees. Om die Geest Die alle grenzen doorbreekt en ons elkaar doet verstaan. Die ons helpt om God te zien en te begrijpen in onze eigen (geloofs)taal.

Dat dát niet makkelijk is zien we al in de gemeente van Jeruzalem. Er is al snel onenigheid. De ene groep ziet de andere niet staan. Griekssprekende weduwen werden anders behandeld dan zij die Hebreeuws spraken. En toch delen ze het Evangelie met elkaar. En dat niet alleen, ze braken het brood van huis tot huis, als een teken van gemeenschap. Een gemeenschap die één was in het geloof in Jezus Christus en tegelijkertijd een grote verscheidenheid kende.

Een veelkleurige gemeente.

Een gemeente die ondanks al die verschillen, ondanks die veelkleurigheid één bleef. Men hield elkaar, ondanks alle verschillen, vast. En was gericht op een veelkleurige eenheid. Iedereen die de Naam van de Heere Jezus beleed was welkom. En de onderlinge liefde, de bewogenheid met de ander stonden hoog in het vaandel. Men had oog voor elkaar, voor de sterke en voor de zwakken in het geloof. Omdat men ervan overtuigd was dat je elkaar in de gemeente nodig hebt.

Zoals een lichaam, zo is de kerk. Geregeerd door haar Hoofd Jezus Christus en vervuld met de Heilige Geest, kan iedereen binnen haar muren terecht. Iedereen is welkom, ook wanneer je niet aan het ideaalplaatje van de ander voldoet, wanneer je niet perfect bent.

Samen vormen we dat lichaam van Christus. Een hand weet niet hoe een nier eruitziet, maar kan hem toch niet missen wanneer hij op de lange termijn wil blijven functioneren. God Zelf stelt dat lichaam samen, Hij heeft het geschapen. En iedereen zijn eigen, nuttige plek gegeven. Daarbij is belangrijk om te zien dat wij elkaar niet hebben uitgekozen, maar dat we samen door God zijn uitgekozen om Zijn lichaam te zijn in deze wereld. Niet omdat wij daar goed in zijn of omdat we het goed met elkaar kunnen vinden. Maar omdat we ons één weten, door het geloof in die ene Naam, die de Heere God onder de hemel gegeven heeft, waardoor wij zalig moeten worden (Hand. 4:12). De Naam Jezus.

Alleen in die Naam vindt die veelkleurige gemeente haar eenheid in alle verscheidenheid en wordt zij gemeente van Jezus Christus.