

## Wie zoekt u, wie zoek jij?

Johannes vertelt in zijn evangelie over twee gesprekken tussen de Heere Jezus en mensen die naar Hem op zoek zijn. Als eerste het gesprek met de groep krijgsknechten die Hem gevangen wilden nemen en als tweede het gesprek met Maria Magdalena. Belangrijke gesprekken, ook voor ons, omdat daarin de centrale vraag voor het leven van eenieder van ons ter sprake komt.

*Wie zoekt u?* (Johannes 18:4b & 20:15)

De lijdens tijd is al sinds lange tijd een goede aanleiding om tot onszelf in te keren. Om ons leven nog eens tegen het licht van het Evangelie te houden. Voor velen is het ook een tijd van vasten, een tijd om in het bijzonder stil te staan bij wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft.

Een tijd om je leven tegen het licht te houden en net als Maria en de soldaten antwoord te geven op die vraag van de Heere Jezus:

*Wie zoekt u?*

De Heere Jezus kent ons antwoord al, maar wil dat we er ook zelf over nadenken. Dat we tot een eerlijk antwoord komen. Een antwoord dat we gevonden hebben, bij het licht van het Woord van God. Bij die lamp voor onze voet en dat licht op ons pad.

De soldaten in de hof van Gethsémané zochten de Heere Jezus in opdracht van het Sanhedrin. Zij moesten Hem gevangennemen. Ze wisten waar ze moesten zoeken, want Judas, een van de discipelen, wees hun de weg.

Maria Magdalena is in de graftuin op zoek naar Jezus. Ze heeft gezien dat het graf leeg is, maar het gaf haar geen vreugde. Ze wilde Jezus hebben, maar wist niet waar ze Hem moest zoeken. Daarom zocht ze verder, met een huilend hart. Want ze kon en wilde Hem niet missen, zelfs nu Hij gestorven was.

Zij gaven allemaal een antwoord op die vraag:

*Wie zoekt u?*

Ze zoeken ook allemaal dezelfde persoon. De Heere Jezus. Ieder met zijn of haar eigen reden, en wie Hem zoekt, zal Hem vinden. Hij zal Zichzelf aan hen bekendmaken.

De soldaten draaien niet om de reden van hun komst heen. Zij zoeken Jezus de Nazaréner. Maar wanneer Jezus Zichzelf aan hen bekendmaakt, vallen ze achterover. Ze kunnen niet blijven staan en zijn niet in staat om Hem vast te grijpen en mee te nemen. Nee, ze moeten op gepaste afstand blijven, zolang als de Heere Jezus dat wil. Zij zochten Hem immers niet voor zichzelf. Zij hebben Hem niet voor zichzelf nodig, maar zoeken Hem in opdracht. Ze missen de liefde tot Christus!

Wanneer de Heere Jezus aan Maria vraagt waarom ze huilt en wie ze zoekt, dan noemt ze zelfs Zijn Naam niet, maar vraagt: *Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt, en ik zal Hem weghalen.* Ze houdt zo veel van de Heere Jezus dat ze Hem dood of levend mee wil nemen. Ze zoekt zelfs Zijn dode lichaam! Wanneer de Heere Jezus Zich aan haar bekendmaakt, dan wil ze maar één ding, Hem vastgrijpen, zo dicht mogelijk bij Hem zijn en blijven!

Geeft u er ook eens antwoord op. Niet om uzelf te vergelijken met die soldaten of Maria, maar om te ontdekken Wie de Heere Jezus voor u is. Juist nu, in de weken waarin we het lijden en sterven van de Heere Jezus mogen gedenken.

Sta voordat u antwoord geeft eens stil bij dat kruis op Golgotha. Waar Hij Zijn leven gaf, opdat eenieder die in Hem gelooft niet zou verderven, maar eeuwig leven.

Werp eerst eens een blik in Zijn graf in de hof van Arimathea. Christus heeft het graf door Zijn dood geheiligd. Hij heeft in dat lege graf Hij de dood overwonnen voor eenieder die in Hem gelooft.

Geef eens antwoord op Zijn vraag.

Ds. H.M. Burggraaf