

## **Meditatie**

*Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. (Joh. 1:18)*

*Niemand heeft ooit God gezien!*

Velen gebruiken deze woorden als argument om niet in God te geloven. Maar dat is wel heel makkelijk gezegd. In het dagelijks leven zeggen we ook niet: Het is er niet dus het bestaat niet.

Je zou kunnen denken dat die twijfel aan God in de christelijke gemeente helemaal niet bestaat. Natuurlijk bestaat God! Toch zijn er best veel mensen die daar zo zeker nog niet van zijn. Misschien twijfelt u er ook wel aan en leeft diep in uw hart toch die vraag:

*Bestaat God wel?*

Het is een vraag die vaak naar boven komt door gebeurtenissen in ons leven. Een ernstige ziekte waardoor je iemand van wie je hield verliest, of een kind dat overlijdt. Misschien hebt u naast iemand gelopen die een zware psychische strijd moest strijden en daar niet bovenop kwam. Vaak zijn het verdrietige en soms ook heel praktische dingen. Die baan waar u zo om gebeden hebt. Of die toets die je ondanks al je gebeden net niet haalde, waardoor je bleef zitten. Allemaal gebeurtenissen die je in je gedachten niet kunt rijmen met het bestaan van God.

Het kan zelfs zo zijn dat u nog nooit iets van God ervaren hebt. De ervaring dat God bestaat kent u nog niet. De woorden uit de Bijbel hebben u nog nooit echt geraakt. Of het is in uw omgang met de Heere God al zo lang stil. De Heere God zwijgt. En dan komt die vraag naar boven:

*Bestaat God wel?*

Johannes herkent deze vraag en gaat er eerlijk mee om. Mooi is dat! Wanneer het over het bestaan van de Heere God gaat, geeft Hij het direct toe, Hij gaat de discussie niet echt aan. Het is waar.

*Niemand heeft ooit God gezien.*

Maar daar stopt hij niet. Het is de eindconclusie niet, maar het begin. Het begin van de verkondiging van Jezus Christus, de Zoon van God. Johannes vertelt ons hoe hij weet dat God bestaat.

*De eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.*

Jezus Christus, Die nu bij de Vader is, heeft God aan ons verklaard. Letterlijk staat er in het Grieks: 'Die heeft Hem ons doen kennen'. De Heere Jezus heeft ons verteld en laten zien Wie God is. Daarom zeggen wij ook wel: Wil je de Heere God leren kennen, dan moet je bij de Heere Jezus zijn. Hij heeft in Zijn leven laten zien Wie God is. Wij kennen God alleen door Jezus Christus.

Kent u God ?

Ik bedoel niet dat wij God zouden kennen als een kennis. Zoals wij wel zeggen: 'Ja die ken ik wel, die woont daar en daar.' Dan ken je iemand van gezicht, je kent zijn adres, maar je kent de persoon niet. Je bent er weleens langsgegaan, maar je bent er nooit aangegaan. Je leert iemand pas echt kennen wanneer je met hem of haar omgaat.

Zou u dat over de Heere God durven zeggen? Hebt u Hem zo leren kennen? Als iemand met Wie u dagelijks omgaat?

De Heere Jezus wil ons dat leren, Hij deed het ons voor. De Heere Jezus leefde met God, zocht Hem op in de eenzaamheid van het gebed. Maar je hoort het ook terug wanneer Hij in het openbaar bidt voor het breken van het brood. Wanneer Hij bidt voor Zijn discipelen. Ja, zelfs in het gebed ook voor Zijn vijanden, voor degenen die Hem aan het kruis spijkerden.

Zo laat Hij ook aan ons zien: wil je de Heere God leren kennen, dan moet je met Hem leven. Hem overal in betrekken. Dat begint heel eenvoudig met een zegen vragen over onze maaltijd. Want leven

met God heeft met ons hele mens-zijn te maken. In die omgang met God ben je helemaal betrokken. Je verstand, je gevoel, de dingen die je doet. Door de omgang met God krijgt je leven zin en inhoud.

De zin van het leven. Daar heeft die vraag naar het bestaan van God alles mee te maken. Zolang we Hem niet kennen, blijven we zoekende mensen met een onrustig hart. Dat is niet raar, dat is van alle tijden. Augustinus zei het al: *...want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U.*

De vraag naar het bestaan van God heeft alles te maken met onze schepping. In het paradijs waren wij hecht aan God verbonden. Er was sprake van een relatie tussen God en de mens, waarin alles klopte. Waarin de liefde heerste. Na de zondeval is het verlangen naar die relatie gebleven. Alleen wanneer die relatie met de Heere God er is, kunnen wij aan ons doel beantwoorden. Alleen zo wordt de leegte in ons leven opgevuld. Daarom zal er onrust blijven totdat de verhouding met God is hersteld.

Veel mensen zoeken de zin van het leven in een duurzame, liefdevolle relatie met een medemens. Het eigen geluk staat voorop, daar moet alles voor wijken. Zelfs het Woord van onze God. Maar wie eerlijk is zal moeten toegeven dat ook de beste relatie tussen mensen onze behoeften niet helemaal bevredigt. Zolang de Heere God erin ontbreekt is het nooit helemaal perfect. Hij is de derde in onze relatie, de stille getuige Die ons ook als mens door Zijn liefde aan elkaar verbindt. Hij verbindt ons door Zijn liefde met elkaar en met Zichzelf. Zodat we tot onze bestemming komen, een leven in een duurzame liefdevolle relatie met God, door het geloof in de Heere Jezus.

Het is waar. *Niemand heeft ooit God gezien. Maar de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.*

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Daarom moeten we, wanneer we God willen leren kennen, Jezus kennen en in Zijn wegen wandelen. Dan vinden we rust.

HMB