

!Pura Vida!

Nieuwsbrief van Kees en Claudia Geluk

DECEMBER 2018

NUMMER 2



gzb

Jona en Kerst

Wat hebben Jona en kerst met elkaar te maken? In onze thuisgemeente in De Bilt was er vorig jaar een kerstproject voor de kinderen over het boek Jona. Dat kerstproject heeft Claudia vertaald in het Spaans. Het wordt enthousiast gebruikt in de kerk waar wij nu meeleven. Ook de jongeren van de gemeente zijn er nu mee bezig.

Op eerste adventszondag werd Kees ook gevraagd om te preken. Dat ging ook over Jona; hoofdstuk 1. Op de vlucht op een bootje in

de Middellandse zee. Herkenbaar, ook nu. De vluchtelingen van nu snappen we wel, ze zijn op zoek naar een nieuwe toekomst. Omdat ze in hun eigen land de hoop zijn verloren.

Jona is ook op de vlucht. Niet omdat hij de hoop kwijt is, maar vanwege te véél hoop (Jona 4:2). Vanwege een té goede God. Jona moet opstaan, naar het oosten, naar Ninevé. Maar hij daalt af naar het westen, naar Tarsis. Steeds verder naar beneden. Storm. Stress. Jona wordt overboord ge-

gooid. Hier stopt het niet. Dan was het weinig anders geweest dan de verhalen die hier voor Columbus al bekend waren: als de vulkaan gromt, moet er een jong meisje worden geofferd, zodat de rust terugkeert in het dorp. Nee, het verhaal gaat door. God stuurt een vis. Het geheime symbool van de eerste christenen: Ichtus. De vis die redt wat niet meer te redden valt. Dát hebben Jona en kerst met elkaar te maken. We wensen jullie allemaal een gezegende kerst toe!

In dit nummer:

Jona en Kerst	1
Van aardappelhandelaar tot predikant	2
Inburgeren	3
Vrouwenkring	3
Blogs	4
Gebedspunten	4

Van aardappelhandelaar tot predikant

Pastor Ronald (zie foto) is de predikant van de kerk 'Manantiales de Vida Eterna' (Bronnen van Eeuwig Leven) in Cartago, een grote plaats in de Centrale Vallei, waarin ook San José ligt. Kees geeft daar les namens het seminarium op de vrijdagavonden. In gesprek met mensen van deze kerk kwamen we er achter dat deze kerk heel actief is met integrale missie. Bij integrale missie wordt er gekeken wat de kerk kan betekenen voor mensen buiten de kerk, in alle aspecten van hun leven, sociaal, economisch, medisch, en geestelijk.

Pastor Ronald vertelde ons hoe hij al weer jaren geleden predikant is geworden. Hij had een bloeiend bedrijf, waarmee in aardappels werd gehandeld. Hij was actief in de kerk, en wilde wel een financiële steunpil- laar van de kerk zijn. De kerk kwam in een leiderschaps crisis, door mis- stappen van de vorige predikant. Op Ronald werd een beroep ge- daan om nu het leiderschap op zich te nemen. Hij stond niet echt te springen, maar voelde het toch als zijn roeping dit op zich te nemen. Op het dieptepunt van de crisis in de kerk, kwamen ze met maar 7 mensen bij elkaar. Naast de kerk lagen akkers, die er helemaal ver- droogd bij lagen. Voor Ronald een symbool van zijn kerk. Maar hij ge- loofde ook dat die droge akkers ook weer tot bloei konden komen door de Heilige Geest. Langzamerhand ontstond er weer een geloofsge- meenschap van enkele honderden mensen. Mensen die zowel 's zon- dags als doordeweeks bij elkaar

kwamen om te bidden, te zingen, de bijbel te lezen en regelmatig ook te vasten.

Op een zeker moment werd pastor

kaar te ontmoeten en een eigen viering te hebben. Dat wordt afge- sloten met koffie met cake. Een deel van deze ouderen woont bij elkaar in een plek die de kerk nu voor hen huurt. Op dit moment kunnen er 12 mensen onderdak krij- gen. Van deze mensen wordt niet vereist dat ze kerkelijk zijn, iedereen is welkom.

Het eten is bestemd voor kleine kinderen. In de kerk wordt er kinder- opvang georganiseerd. Kinderen kunnen met elkaar spelen, worden gestimuleerd om te le- ren en krijgen ook bij- belverhalen te horen. De meeste ouders kun- nen de kinderopvang niet betalen. Zij krijgen de kinderopvang gratis aangeboden. Als ou- ders het wel kunnen betalen, beta- len ze een beetje extra om de an- deren te helpen.

Prachtig om te zien met hoeveel passie mensen zich hier inzetten voor de naasten in hun omgeving! Hopelijk is dat ook aanstekelijk voor kerken die nu nog een vacature hebben op 'buitenlandse zaken'...



Pastor Ronald. Tekst op de muur: 'Laat het recht stromen als water, de ge- rechtigheid als een altijd stromende beek' - Amos 5:24

Ronald uitgenodigd voor een semi- nar over het thema integrale missie. Dat werd een keerpunt. Er kwam een soort onrust over de manier waarop de kerk nu functioneerde. Helemaal naar binnen gericht. Of hooguit gericht op de zielen van mensen buiten de kerk. Teksten als Matthëus 25 (onder meer over de beker koud water in Jezus' naam) begonnen opeens te leven.

Na het gesprek op een doorde- weekse dag aan de ontbijt tafel, leidde Pastor Ronald ons rond door de kerk. Drugsverslaafden krijgen de mogelijkheid om af te kicken en hebben overdag allerlei bezighe- den. In een keuken zijn een paar vrouwen bezig. Eentje is cake aan het versieren. Een ander is warm eten aan het koken. De cake wordt gebruikt voor een groep ouderen die wekelijks bijeenkomen om el-



Claudia met wat kinderen van de kinderopvang

Inburgeren

Op dit moment wonen we al weer zo'n vijf maanden in Costa Rica. Een huis hadden we snel. Onze spullen waren ook redelijk snel in Costa Rica. Alleen duurde het nog al een tijd voordat de spulletjes ook in huis waren. Een administratieve fout in de haven kostte een aantal weken. Daarna kwam de vracht naar San José. Daar moest de douane er nog naar kijken. Maar die waren net in staking, dus dat heeft ook een tijd geduurd. Drie maanden na aankomst in Costa Rica waren onze spullen er. Tussentijds hebben we gekampeerd in eigen huis. Nu waarderen we onze spullen extra!

Met de kinderen is het snel gelopen wat betreft de taal. Ze kunnen zich al goed redden in het Spaans. Behalve Spaans krijgen de kinderen ook veel Engels op school. Vooral Martha hoor je al die talen door elkaar praten: opeens telt ze in het Engels, of tijdens de Nederlandse les begint ze Spaans te spreken. Wat natuurlijk niet de be-

doeling is, maar dat kwartje is inmiddels ook wel gevallen.

Rondom de kerst wordt hier de 'grote vakantie' gehouden. De kinderen gaan pas in februari weer naar school. Het seminarium houdt korter vakantie: van half december tot half januari.



Met de kerst zijn we niet alleen: Claudia's zus en haar drie dochters hopen dan in Costa Rica te zijn.

Vrouwenkring

Een tijdje terug praatten we met een aantal mensen uit onze gemeente in Costa Rica over de plannen voor 2019. De belangrijkste dingen die de kerk nu doet zijn de zondagse diensten en gebedsbijeenkomsten op dinsdagavond. Tijdens de zondagse diensten krijgen de kinderen zondagsschool. Ook is er regelmatig een activiteit voor de jongeren van de gemeente. Maar tot nu toe was er niet echt iets als kringwerk.

Iets waar veel kerken mee te maken hebben in Costa Rica is tijdelijk lidmaatschap. Iemand leeft een tijdje mee met de kerk, loopt tegen één of meer minpunten van die kerk aan en gaat vervolgens weer op zoek naar een andere kerk. Het valt niet mee om mensen zich voor langere tijd te laten binden aan dezelfde kerk. Ook vindt men het vaak lastig om verantwoordelijkheden ergens anders neer te leggen dan

bij de predikant en zijn gezin.

Kringwerk kan heel goed helpen om je meer bij je gemeente betrokken te voelen.

Die ervaring hadden wij in De Bilt ook met de Brood en broodkring, waar we met elkaar aten en de Bijbel bestudeerden.

Uit dit gesprek kwam het idee op om een bijbelkring voor vrouwen te starten. De eerste keer was bij ons thuis. De dames genoten van Claudia's eten. Vervolgens lazen ze het verhaal van Martha en Maria. Maria koos het beste deel. Ze zat aan de voeten van Jezus, zoals Paulus aan de voeten van Gamaleël zat.



Ze was dus een discipel van Jezus. Wat betekent het om als vrouw in Costa Rica discipel van Jezus te zijn? Een gesprek wat veel losmaakte, onder meer over vrouwen zijn in Costa Rica, een thema met soms hele scherpe randen. Maar mooi om opeens de gelegenheid te hebben om dingen te delen, waar je normaalgesproken alleen mee moet dealen. Voor herhaling vatbaar!

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91INGB0690762445
o.v.v.
TFC Kees en Claudia Geluk



Colofon

Kees en Claudia Geluk zijn met hun vier kinderen uitgezonden uit wijkgemeente de Dorpskerk van de Protestantse Kerk te De Bilt in samenwerking met de GZB. Ze houden zich bezig met theologisch onderwijs en zetten zich in voor Nicaraguaanse migranten in Costa Rica.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief.

Website: www.gzb.nl/puravida

Facebook: www.facebook.com/gelukpuravida

Email Kees: keesgeluk@hotmail.com

Email Claudia: ninoskasolis@hotmail.com

Email TFC: tfcgeluk@dorpskerkdebilt.nl

Blogs

Op www.gzb.nl/puravida plaatsen wij regelmatig blogs. Wil je die blogs automatisch in je mailbox ontvangen, meld je dan nu aan via het formuliertje onder 'Blijf op de hoogte' op onze website. Je kunt dit ook gebruiken om onze nieuwsbrieven digitaal te ontvangen.

Gebedspunten

In onze nieuwsbrieven willen we ook een aantal punten van gebed en dank met jullie delen. Doet u ook mee?

- We danken voor de manier waarop we zijn opgenomen in de gemeente waar we nu meeleven. We worden gastvrij ontvangen, de mensen zijn blij met onze inbreng
- Onlangs is in onze gemeente in Costa Rica een vergadering geweest met onder meer een brainstormsessie over de vraag wat de kerk kan betekenen voor de lokale gemeenschap. We bidden dat hier de juiste keuzes gemaakt worden en dat we als kerk echt verschil kunnen maken in de gemeenschap
- Claudia is sinds kort betrokken geraakt bij Fundación Génesis, een stichting ontstaan vanuit een kerk, die veel doet op het gebied van integrale missie (zie ook het verhaal op pagina 2; een volgende keer schrijven we meer over Claudia's werk). Onder hun doelgroep bevinden zich veel Nicaraguanen. We danken dat Claudia nu een plek heeft waar ze iets kan betekenen voor anderen en bidden om zegen op haar werk.
- We bidden voor onze thuisgemeente in De Bilt, die aan het starten is met het Focustraject van de IZB. Dat dit de gemeente helpt om te groeien in geloof en in openheid voor de ander binnen en buiten de kerk. En dat er mogelijk een stuk kruisbestuiving kan ontstaan tussen wat er in Nederland en in Costa Rica gebeurt.
- We danken voor de mooie acties die de thuisfrontcommissie in de afgelopen tijd heeft gehouden om ons werk in de gemeente te promoten en te ondersteunen.
- We danken voor het enthousiasme van de studenten voor de lessen van Kees. We bidden dat zijn onderwijs hun echt verder helpt in de praktijk van hun werk in de kerk.