

1. *Schriftlezingen: Lukas 1:26-2:7; Mattheüs 1:18-25; Lukas 2:8-20; Mattheüs 2:1-12*

HET KERSTVERHAAL

www.waaromgeloven.nl

hoe God heel dichtbij is gekomen

MARIA WORDT ZWANGER

Lucas 1:26-38

We lezen in de Bijbel dat Maria bezoek krijgt van een engel. Hij vertelt dat Maria een zoon zal krijgen. Door de kracht van God wordt Maria zwanger.

1

NAAR BETHLEHEM

Lucas 2:1-7

Aan het einde van de zwangerschap moeten Jozef en Maria afreizen naar Bethlehem voor een volkstelling. Toen ze in de stad kwamen konden ze nergens slapen.

2

JEZUS WORDT GEBOREN

Mattheüs 1:18-25

Omdat er geen slaapplek was in Bethlehem werd Jezus geboren in een stal. Zijn eerste bed was een voederbak (kribbe). Hoewel het nergens staat opgeschreven wordt daarom aangenomen dat Jezus in een stal is geboren.

3

HERDERS EN WIJZEN

Lucas 2:8-20 Mattheüs 2:1-12

De eerste mensen die op kraambezoek kwamen bij Jezus waren herders. Later kwamen ook wijze mannen op bezoek die op de geboorte van Jezus werden gewezen door een bijzondere ster aan de hemel.

4

REACTIES OP DE GEBORTE VAN JEZUS

5

In het kerstverhaal zien we verschillende mensen reageren op de geboorte van Jezus. Koning Herodes is bang en boos en wil Jezus doden.

De leiders van Joodse volk tonen geen interesse en gaan niet eens kijken. De herders en wijzen uit het Oosten gaan Jezus opzoeken en knielen voor Hem.

Hoe reageer jij op de geboorte van Jezus? Ben je benieuwd? Haal je je schouders op? Of kniel je ook voor dit bijzondere kind?

www.waaromgeloven.nl

Bijbelgespreksgroep 13

Kerst (Christusfeest)

Vragen:

1. Bovenstaande poster vond ik op een website www.waaromgeloven.nl. Geef voor jezelf eens antwoord op de vraag bij punt 5:
Hoe reageer jij op de geboorte van de Heere Jezus?
 - a. Ik ben je benieuwd.
 - b. Ik haal mijn schouders erover op.
 - c. Ik kniel voor dit bijzondere kind.
2. Spreek in tweetallen met elkaar door waarom jij deze keuze maakt, deel dat daarna met elkaar in de groep.
3. Hoe kleurt deze keuze jouw kerstfeest?
4. Wat neem je mee dit kerstfeest in?
5. Welke gedachte vind jij belangrijk? En hoe ga je dit in je persoonlijk leven een plekje geven?

Verdiepingsvragen

Juist tijdens de vieringen en diensten rondom het kerstfeest komen mensen in de gemeente die niets meer met de kerk (willen) hebben. Daarom wordt het kerstfeest vaak gezien als hét moment om buitenkerkelijken te raken. Kerst is immers een prachtig verhaal van liefde en trouw. Dat moet de mensen toch wel aanspreken.

1. Is er iets mis met de manier waarop in onze tijd het kerstfeest gevierd wordt? Zo ja, wat?
2. Waarom zouden mensen juist met kerst naar de kerk komen? Wat zegt dat over deze geschiedenis?
3. Welk Bijbelgedeelte zou jij mensen (aan de rand of buiten de kerk) aanraden om te lezen zodat de betekenis van het kersfeest helder wordt? Waarom?
4. Als het kerstfeest is, staan we ook bijna aan het begin van een nieuw jaar. Wat betekent kerstfeest voor jou dagelijkse leven in het komende jaar?

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) gaan verschillende artikelen over Jezus (10, 18-23). Met name het 18^e artikel gaat over de kerst, over 'De menswording van Jezus Christus'. Best moeilijke artikelen om te lezen en te begrijpen. Neem even de tijd om ze te lezen.

5. Kun je de kern van artikel 18 in je eigen woorden weergeven?
6. Zie je hier aanknopingspunten voor het gesprek met andersdenkenden?

Hiernaast een kerstgedicht van Mark de Boer. Lees eerst de titel eens.

7. Waar denk jij aan als het gaat over welbehagen?

Lees nu het gedicht eens rustig door.

8. Zijn er in dit gedicht woorden die je raken? Welke woorden en waarom raken ze je?
9. Herken je die bitterzoete nasmaak?
10. Is het wel juist om met kerst over het lijden en sterven van Jezus te spreken? Waarom wel/niet?

'cynisch': de spottende houding waarmee men aangeeft niet te geloven, Spottend ongelooft

Welbehagen

We smullen van romantische verhalen
van kind en kribbe, stal en stro,
van wijzen met een duur cadeau
En herders die bij nachte dwalen

We zingen Stille nacht in alle talen
toch is de nasmaak bitterzoet-
we weten het maar al te goed:
Het vredeskind stierf aan twee houten palen

Het is gewoon niet voor te stellen
dat God in mensen welbehagen heeft,
in ons(!) als cynische rebellen.

Daarom blijft Hij het steeds vertellen
tot zelfs de grootste zondaar het beleeft
omdat het kind zijn hart gewonnen heeft.