

Bijbelgespreksgroep 07

Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

Schriftlezing 1 Korinthe 12:1-11; 27-31

1. *Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent.*
2. *U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren.*
3. *Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.*
4. *Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.*
5. *Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.*
6. *Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.*
7. *Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.*
8. *Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;*
9. *en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;*
10. *en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.*
11. *Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.....*
27. *Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.*
28. *God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.*
29. *Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten?*
30. *Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?*
31. *Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft.*

Romeinen 12:6-8

6. *En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:*
7. *hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;*
8. *hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.*

Best verwarrend

'Ik ben een keer met een vriendin mee geweest naar haar gemeente. Dat was voor mij best verwarrend, want het ging daar heel anders dan bij ons. Op een gegeven moment mochten mensen naar voren komen die een bepaalde ziekte hadden en dan werd er voor hen gebeden. Volgens mijn vriendin gebeurt het regelmatig dat iemand daardoor echt genezen wordt. Dat vond ik wel indrukwekkend. Wat ik heel apart vond, was dat bij de lofprijzing allemaal mensen door elkaar gingen roepen. Soms leek het wel of ze in extase waren. Ik hoorde iemand allemaal vreemde klanken uitslaan en mijn vriendin vertelde dat dat tongentaal was. Bij haar thuis hebben we het er nog over gehad. Mijn vriendin wees op verschillende bijbelteksten waar het gaat over de gaven van genezing en van tongen enzo. Volgens haar is er daarom iets mis als deze gaven er in een gemeente niet zijn. Ik wist niet goed Wat ik daarop moest zeggen.

Wat denk jij bij dit verhaal? Kies één van onderstaande reacties.

- O Ik hen blij dat het er bij ons zo niet aan toegaat.***
- O Bij ons zijn deze gaven óók aanwezig (alleen misschien anders).***
- O Ik wou dat deze gaven ook in onze gemeenten te zien waren.***
- O Het is misschien wel bijbels, maar van mij hoeft het niet zo.***

Bijbelgespreksgroep 07

Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

Vragen:

1. Wat is het eerste waar jij aan denkt, wanneer er gesproken wordt over de gaven van de Geest?
2. Geef eens een eerste reactie op de schriftlezingen uit 1 Korinthe 12 en Romeinen 12.
3. Is er voor jou verschil in waarde als het gaat om de gaven die in 1 Korinthe 12 genoemd worden en de gaven die Romeinen 12 noemt?
4. Welke van de genoemde gaven herken je in onze eigen gemeente?
5. De Heilige Geest geeft de gaven aan wie en wanneer Hij wil. Kunnen wij dan zeggen dat we te weinig zien en hebben van deze Geestesgaven?
6. Waar zijn de gaven van de Heilige Geest op gericht, wat is het doel van die gaven?
7. Kun je over de gaven van de Heilige Geest beschikken alsof ze jouw eigendom zijn?
8. Zijn ze jouw eigendom en is de Heere verplicht om ze ook aan jou te geven?
9. Is er in onze gemeente genoeg aandacht voor de gaven van de Heilige Geest?
10. Wat vind je van de uitspraak dat er in de kerk van de reformatie te weinig aandacht is voor gaven van de Heilige Geest?
11. Lees het onderstaande citaat van Calvijn eens door.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat wij tot nu toe alleen die ambten genoemd hebben die bestaan in de bediening van het Woord. Paulus spreekt in het vierde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs dat wij aangehaald hebben, ook niet over andere ambten. Maar in de brief aan de Romeinen en in de eerste brief aan de Korintiërs noemt hij ook andere, zoals machten, de gave van de genezingen, de uitlegging, de regering van de kerk en de zorg voor de armen. Uit deze reeks sla ik de ambten over die van tijdelijke aard geweest zijn, omdat het niet de moeite waard is om daar nog bij stil te staan. Twee zijn er echter die altijd blijven: de regering van de kerk en de zorg voor de armen.
Zie jij de ambten ook als een gave van de Heilige Geest gezien? Wat betekent dat voor de manier waarop je naar de ambten kijkt?

Verdiepingsvragen

12. De uitspraak 'De vrucht van de Heilige Geest is belangrijker dan de gaven van de Geest' geeft een bepaalde verhouding aan tussen vrucht en gaven. Ben je het hiermee eens? Waarom wel, waarom niet?
13. Wanneer je naar je eigen (geloofs)leven kijkt, kun je dan aangeven wat jouw gaven zijn? vindt je dat belangrijk? Waarom?
14. Praat met elkaar eens door over de volgende samenvatting van gedachten van Prof Van de Beek. Wat vind je mooi, waar heb je je vragen bij:
De gaven van de Geest zijn niet los verkrijgbaar, het zijn geen lossen fenomenen van een buitenaardse werkelijkheid, maar ze hebben alles met Christus te maken. De gave van de genezing in de gemeente volgt op de macht van de Heere, waarin Jezus Zelf de zieken geneest. Dat brengt de schare in extase.
Hij benadrukt daarnaast dat we de Heilige Geest niet mogen binden aan onze eigen kerkelijke structuren en gewoonten. Want zegt hij 'de Geest doet meer dan wij verwachten en meer dan Hij van ons mag. Hij doet nieuwe ongehoorde dingen. Wanneer wij Hem insluiten in wat wij kennen en kunnen verklaren, maken wij Hem arm'.
Zo gezien zijn de geestelijke gaven een teken van het doorbreken van het Nieuwe Koninkrijk. Ze zijn een vervulling van het woord van Jezus: Die Geest zal het uit het mijne nemen en aan u verkondigen.

Bijbelgespreksgroep 07
Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

- 15.** Binnen vele kerken wordt gedacht dat de bijzondere gaven van de Heilige Geest, zoals die in 1 Korinthe 12 genoemd worden, alleen in de beginperiode van de Christelijke kerk nodig waren. Naarmate de kerk meer structuur en vaste grond kreeg, vielen de bijzondere gaven meer en meer weg. Hoe kijken jullie hier naar? Praat eens met elkaar door over het verschil tussen de kerk in opbouw in die eerste tijd en de kerk in onze tijd (voor vele een kerk die afbrokkelt. Zouden de gaven van de Geest niet een omkeer kunnen bewerkstelligen?