

## Bijbelgespreksgroep 06

### Bidden: waarom en hoe?

#### Schriftlezing Mattheüs 6:1-15

1. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.
2. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.
3. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet,
4. zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.
6. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.
8. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.
9. Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11. Geef ons heden ons dagelijks brood.
12. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
13. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
14. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
15. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

#### Vragen:

#### **Tussen teleurstelling en verwachting**

**Het zou zomaar kunnen zijn dat het volgende voor jou geldt. Als kind werd je gestimuleerd om 'alles' aan God te vertellen en aan Hem te vragen. En dus bad je voor het schoolreisje, je zieke oma en misschien wel voor meer gezelligheid thuis. Maar nu – zoveel jaren en teleurstellingen verder - aarzel je om het nog zo concreet te maken. Je verwacht er eigenlijk niet meer zoveel van.**

**Toch zegt de Heere Jezus: 'Bid, en u zal gegeven Worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden' (Luc. 11:9-10).**

**Wat roepen deze woorden bij jou op'? Geef je reactie door een rondje te zetten in de onderstaande cijferreeks. Hoe hoger het cijfer waarvoor je kiest, des te sterker is het gevoel dat je erbij hebt.**

<b>Teleurstelling</b>						<b>Verwachting</b>				
5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5

## **Bijbelgespreksgroep 06**

### **Bidden: waarom en hoe?**

1. Ken je in je eigen leven voorbeelden van gebedsverhoring?
2. “Wanneer wij bidden, is de hele Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) daarbij betrokken”. Hoe? (Mattheüs 6:9, Efeze 2:18 en Romeinen 8:26-27)
3. Er zijn verschillende redenen om te bidden. 1. Om onze relatie met God te onderhouden; 2. Omdat Jezus bad; 3. Vanwege vragen of noden in ons leven. Vertel elkaar eens wat voor jou de belangrijkste reden is om te bidden (dat kan een heel andere zijn als de hier genoemde). Welke spreken u in het bijzonder aan?
4. Zou ons gebed de ‘loop der dingen’ kunnen beïnvloeden? (Denk daarbij aan Matth. 7:7-8).
5. Wat zijn de goede redenen waarom we niet altijd ontvangen wat we vragers (Jesaja 59:1-2; Jacobus 4:2-3; 1 Joh. 3:21-22 & 5:14)?
6. Kun je de onderdelen waaruit ons gebed zou moeten bestaan benoemen? Aanbidden, .....
7. Zou het gebed dat de Heere Jezus ons leerde, het Onze Vader, ons kunnen helpen om structuur in ons gebed aan te brengen? Zo ja, hoe?
8. Moeten we het ‘Onze Vader’ als richtlijn zien waaraan al onze gebeden moeten voldoen of is het meer een hulpmiddel?
9. Is het juist om te bidden voor je eigen noden (Zie Heidelb. Cat. Zondag 52 v/a 129)?
10. Jezus geeft ook praktische voorbeelden van wanneer en waar wij moeten bidden. Kun je er een aantal noemen? Ken jij zelf ook een gebedsplaats? (1 Thess. 5:17, Ef. 6:18, Matth. 6:6; Mark. 1:35)
11. Samen bidden is vanaf het allereerste begin belangrijk geweest in het Christendom. De Heere Jezus geeft er ook een belofte bij. Welke? (Matt. 8:19).
12. Vindt u het moeilijk hardop in een groep te bidden? Geef dan de moed niet op, maar zoek in je Bijbel op wat een gezamenlijk gebed kan doen (zie o.a. Hand. 12:5), ken je nog meer voorbeelden?
13. Hoort het gebed tot de kern van het christelijk geloof? Zo ja, waarom?

### **Verdiepingsvragen**

14. Lees 1 Johannes 5:14-15.
15. Wat denk jij dat bidden ‘naar Zijn wil’ betekent?
16. Volgens C.S. Lewis bevat het Nieuwe Testament ‘verlegen makende beloften’. Één van de voorbeelden die hij noemt is de eerder gelezen tekst uit Lukas 11. Hoe helpen de woorden uit 1 Johannes 5 jou met die ‘verlegen makende beloften’?
17. Alles waar God een belofte voor heeft gegeven in de Bijbel, krijg je als je erom vraagt. Wat Hij niet beloofd heeft moet je overlaten aan Zijn wijsheid. Wat vind jij van deze uitspraak?
18. Zoek eens een paar voorbeelden in je Bijbel waaruit blijkt dat God op een andere wijze verhoort dan door de bidder is bedoeld. Zo ook wat de tijd van verhoring betreft. Ga na wat je daar voor jezelf van kunt leren. Bespreek dit met elkaar.