

Meditatie

Geloofs zekerheid

Wat is geloofs zekerheid? Een veelgestelde vraag. Volgens de één kun je nooit zeker zijn van je geloof, terwijl de ander overtuigd is van het tegendeel.

Voor Paulus lijkt het een duidelijke zaak, daar getuigt 2 Korinthe 5:17 van: *Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.* Wie tot het geloof in de Heere Jezus komt, is een nieuwe schepping: het oude is voorbij. Dus: zekerheid.

Wanneer je net tot geloof gekomen bent en heel dicht bij de Heere Jezus leeft, dan onderschrijft bijna iedereen dat. Maar wanneer je door een geloofscrisis heen moet, kan dat weleens heel anders zijn. En daar zit het probleem.

Het is wel zeker, want in het geloof is zekerheid, maar je ervaart het niet als zeker, je twijfelt omdat je worstelt met je eigen ervaringen. Dus de onzekerheid ligt in ons gevoel, in onze ervaring. En juist op die ervaring legt men in deze tijd de nadruk. Wat je niet ervaart, is er niet. Maar zo is het in het geloof niet, het geloof bestaat niet uit ervaring, maar, zeggen wij met zondag 7: uit kennis en vertrouwen. Ervaring is dus een extra, een vrucht, iets wat erbij komt.

Wanneer we het over het christelijk geloof hebben, dan hebben we het over een relatie met God. Een relatie van liefde en trouw. Die liefde komt eerst van één kant, van de kant van de Heere God. Maar wanneer die relatie vorm krijgt, wekt de Heere ook in ons hart liefde. Liefde tot God. Dan is er sprake van een relatie, een wederkerige relatie. En zoals bij iedere relatie is er sprake van verdieping en groei.

Als ouders wil je graag dat je kinderen zekerheid hebben over jouw relatie met hen. Je wit dat ze je volledig vertrouwen. Zo wil de Heere God, onze hemelse Vader, ook dat wij zekerheid hebben over onze relatie met Hem. Geloofs zekerheid. Die zekerheid doorademt de Bijbel, bijvoorbeeld in 1 Johannes 5, waar we lezen:

Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Die zekerheid ligt dus niet in ons, die ligt vast in de drie-enige God. In de beloften die God onze Vader ons geeft in Zijn Woord. In het offer dat de Zoon van God, onze Heere Jezus Christus, aan het kruis bracht. In het getuigenis dat de Heilige Geest in ons hart geeft.

Allereerst ligt die zekerheid dus in de beloften die God de Vader ons geeft in Zijn Woord.

De beloften die in de Bijbel staan zijn in tegenstelling tot onze beloften betrouwbaar en vast. Ze zijn immers gedaan door een God Die niet liegen kan! Die door en door betrouwbaar is. Hij is het Die in Openbaring 3:20 zegt: *Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.* De Heere God staat aan de deur. Hij klopt. En door dat kloppen wekt Hij onze liefde. Zo komt Hij door Zijn Geest ons hart al binnen nog voordat wij die deur opendoen. En wanneer Hij binnen is, dan belooft Hij ons: *Zie, Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.* God maakt al tijdens dit leven Zijn woning in ons hart en belooft ons op te komen halen, zodat wij voor eeuwig bij de Heere mogen zijn.

Als tweede ligt die zekerheid in het offer dat Jezus Christus aan het kruis bracht.

Daar is het allemaal echter niet mee begonnen. Het begon, zegt de Heere Jezus in Joh. 3:16, met Gods liefde voor de wereld. Vanuit die liefde zond Hij Zijn Zoon en kwam de Heere Jezus naar deze wereld om verzoening te doen voor de zonden van de wereld. Dat wordt zichtbaar aan het kruis, waar de Heere Jezus al onze zonden en tekorten op Zich heeft genomen (Jesaja 53). Dat was niet omdat de Heere Jezus dat net als ons verdiende, maar dat is de genade, dat is de liefde die God voor ons mensen heeft. Jezus heeft nooit iets verkeerd gedaan, niet als Zoon van God, niet als mens. Maar de

Heere God legde onze zonden aan Hem op, omdat Hij mens geworden was. Zo heeft Hij, als mens, in de kracht van Zijn Godheid, de blokkade tussen God en ons doorbroken, weggenomen. Wie achter Zijn offer wegcruipt, door het geloof mag aanvaarden dat Jezus ook voor hem of haar betaald heeft, die mag zeker zijn van Gods vergeving. Zijn schuld is weggenomen. Want voor wie in Christus Jezus is, is er geen veroordeling meer. Jezus Christus heeft dat oordeel al gedragen. Er is al betaald. Als dat geen zekerheid geeft.

Als derde ligt die zekerheid in het getuigenis dat de Heilige Geest in ons hart geeft.

Wanneer je tot het geloof in de Heere Jezus komt, neemt de Heilige Geest plaats in je hart. Daar maakt Hij Zijn woning. Hij vernieuwt ons leven, zodat we iets van God laten zien aan onze omgeving. Het wordt zichtbaar in de vruchten: *Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.* (Galaten 5:22). Die vrucht groeit door de kracht van de Heilige Geest. Dat wordt zichtbaar in ons leven, doordat de scherpe, lelijke kantjes van ons karakter minder worden, maar vooral ook in onze relatie met God en met de mensen om ons heen. De liefde voor God en voor de mensen om ons heen wordt dieper. Je gaat anders luisteren, naar betekenis zoeken en beter om je heen kijken. Je gaat de mensen om je heen zien als mensen die ook niet zonder de Heere Jezus kunnen. Het raakt je wanneer mensen zonder God door het leven gaan. En het is die Geest van God, de Heilige Geest, Die ons ervan overtuigt, dat wij kinderen van God Zijn (Romeinen 8).

In de drie-enige God ligt de zekerheid van ons geloof. Rotsvast!