

Kerklanken 54e jaargang nummer 23 maandag 17 december
Preekbeurten

Zondag 23 december

10.00: ds. J.W. van Bart, Harderwijk

18.30: ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten kerkradio en internetuitzending)

Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag)

10.00: ds. H.M. Burggraaf

15.00: Kerstviering zondagsschool en jeugdwerk

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)

10.00: ds. A.D. Goijert, Nijkerk

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Zondag 30 december

10.00: ds. H.J.T. Lubbers, IJsselmuiden

18.30: ds. L. Hak, IJzendoorn

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Wicherumloo)

Maandag 31 december (Oudejaarsdag)

19.30: ds. H.M. Burggraaf

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

10.00: ds. H.M. Burggraaf

Coll. 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Zondag 6 januari

10.00: ds. A.P. Voets

18.30: prop. A.P. Pors

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Kinderoppas

Zondag 23 december

Boven: Wiltine Moerman-van de Brink, Laura Heij

Beneden: Gerdie van Laar-Boon, Tamara van den Hoek & Sanne van den Top

Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag)

Beneden: Gerjanne van Essen-Willigenburg, Tessa van den Top & Marilène van Ginkel

Opstap: Tineke Heij en Mirjam Ploeg

Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)

Boven: Eveline Jonkers-van Engelenburg, Daniëlle van Heerikhuizen

Beneden: Dora Jansen-van Laar, Fleur van den Top & Lize Hol

Zondag 30 december

Beneden: Tamara Bettink, Géke Versteeg & Tessa van den Top

Opstap: Wendy Heij en Diana Joosten

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Boven: Willy Waaijenberg-van Roekel, Annemijn Beek

Beneden: Arita Brom-Besselsen, Daniëlle Heij & Tamara van den Hoek

Zondag 6 januari

Boven: Diana de Ruyter-van de Kamp, Lydia Breen

Beneden: Dittie van de Brink-van de Pol, Marilène van Ginkel & Fleur van den Top

Zingen voor de dienst

Zondag 23 december

v.m. Psalm 22:13 en 16

n.m. Psalm 23:1 en 3

Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag)

v.m. Psalm 24:3 en 4

Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)

v.m. Psalm 25:5 en 6

Zondag 30 december

v.m. Psalm 26:3 en 8

n.m. Psalm 27:2 en 3

Maandag 31 december (Oudejaarsdag)

n.m. Psalm 28:5 en 6

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

v.m. Psalm 29:5 en 6

Zondag 6 januari

v.m. Psalm 30:1 en 3

n.m. Psalm 31:16 en 19

Agenda

09/01 Vrouwenvereniging

10/01 Mannenvereniging

Jarigen

17/01 Mevr. F. van Voorst-van Santen	De Ring 50	6733 EH	(82 jaar)
17/01 Mevr. H. Lagerweij-Groeneveld	Lage Valkseweg 13	6733 GA	(75 jaar)
28/01 Mevr. W. Heij-Bouw	Edeseweg 21a	6733 AB	(76 jaar)
29/01 Mevr. A. Schut-van Roekel	Lage Valkseweg 3	6733 GA	(81 jaar)
31/01 Dhr. A.J. Vermeulen	Matendijk 3	6733 JD	(79 jaar)

Zieken en zorgen

In het ziekenhuis in Nijmegen verblijft de kleine Lana van Laar (De Stomphorst 46). Ze is acht weken te vroeg geboren. De ontwikkelingen zijn positief, maar ze heeft nog wel intensieve zorg nodig.

Mevr. M.C. Hek-van Lambalgen (Evekinkweg 18) is voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis in Arnhem.

Dhr. M. Floor (Roekelseweg 68) is opgenomen geweest in het ziekenhuis en mocht na een kleine ingreep weer terug naar huis.

Ook mevr. D. Janssen-Brons (A.G. Weijersweg 16) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Dhr. W. Top (Lage Valkseweg 80) verblijft voor een paar weken in de Herberg in Oosterbeek (Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek).

We wensen jullie allen een voorspoedig herstel toe. Laten we daarbij ook de andere zieken niet vergeten. Sommigen worden niet met name genoemd, maar dat maakt hun nood niet kleiner.

Daarnaast zijn er nog broeders en zusters die niet langer thuis konden wonen. Zij worden in verband met de zorg die ze nodig hebben in verpleeghuizen of instellingen verzorgd. Als laatste noem ik dan nog de rouwdragenden, mensen in psychische nood, eenzamen en (chronisch) zieken.

Ze hebben uw gebed nodig, uw voorbede, in deze tijd waarin zij hun afhankelijkheid van de Heere zo sterk ervaren. *God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden* (1 Korinthe 12:24-27).

Overleden (1)

Op woensdag 28 november is Grietje Kelderman-van Veenschoten overleden. Zij mocht 87 jaar worden. De laatste jaren woonde zij in woon-, zorg- en dienstencentrum Wicherumloo. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en werd ze diverse keren opgenomen in het ziekenhuis. De laatste keer kreeg ze met de diagnose de boodschap: Bereid uw huis, want u zult sterven. Zo kwam

ook de vraag naar God nadrukkelijker in beeld. Een worsteling die uitliep op de belijdenis die ze boven haar rouwkaart liet zetten: *Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven, Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou.* Die woorden stonden dan ook centraal tijdens de rouwdienst in ons kerkgebouw. *Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE* (Psalm 27:13-14). Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats in Otterlo. Grietje Kelderman-van Veenschoten zal als moeder, oma en overgrootmoeder gemist worden. Ze laat een lege plaats achter, nu jullie naast je vader ook je moeder moeten missen. We wensen en bidden jullie allen toe dat jullie de liefde en troost van de Heere God mogen ervaren in dit verdriet.

Overleden (2)

Op donderdag 6 december is in de leeftijd van 83 jaar overleden Gerritje Waaijberg-van den Berg. Ook zij woonde de laatste jaren in Wicherumloo. De laatste tijd tobde ze met haar gezondheid. Haar geheugen ging hard achteruit. Mevrouw Waaijberg worstelde met dingen uit het verleden en was verwonderd dat ze alles aan de Heere mocht vertellen. Dat er bij Hem vergeving was. Daarom stond in de samenkomst waarin we haar herdachten, Psalm 130 centraal. De woorden: *Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.* Aansluitend aan deze samenkomst heeft de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats in Otterlo plaatsgevonden. Gerritje Waaijberg-van den Berg wordt gemist als moeder, oma en overgrootmoeder. Voor de kinderen is na het overlijden van moeder het ouderlijk huis nu leeg. Van harte wensen en bidden wij de kinderen en klein- en achterkleinkinderen toe dat zij mogen ervaren dat de Heere God ook hun God wil zijn. Dat Hij hen ook in dit verdriet nabij is en ondersteunt.

Huwelijksjubileum (1)

Op woensdag 19 december hopen dhr. en mevr. Van Laar-Klok (Wekeromsebuurtweg 21) samen met hun kinderen en klein- en achterkleinkinderen te gedenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Ook in jullie huwelijk is in de loop van die jaren veel gebeurd. Blijde gebeurtenissen, maar ook verdrietige zaken hebben hun plaats opgeëist. Er is in die jaren veel veranderd, maar de Heere God is Dezelfde gebleven, Hij verandert niet. De woorden uit Psalm 89:19 blijven waar: *Want ons schild is van den Heere en onze koning is van den Heilige Israëls.* We willen jullie van harte feliciteren met dit jubileum en wensen jullie, samen met jullie kinderen en kleinkinderen, een fijne dag en nog vele gezonde jaren, onder de zegenende handen van de Heere toe. *De genade van de Heere Jezus Christus zij met u* (1 Korinthe 16:23).

Huwelijksjubileum (2)

Op donderdag 20 december hopen Jan en Brandien Elbertsen-van Middendorp (Schoolsteeg 4) samen met hun kinderen en klein- en achterkleinkinderen te gedenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wat een zegen om zo lange tijd in liefde en trouw aan elkaar verbonden te mogen zijn. Om in tijden van vreugde en verdriet, die ook in jullie huwelijk niet ontbroken zullen hebben, samen te zijn geweest. We willen jullie dan ook van harte feliciteren met dit jubileum. We wensen jullie een fijne dag, samen met jullie kinderen en kleinkinderen. En voor de jaren die jullie nog samen uit Zijn hand ontvangen bidden we jullie van harte de zegen van de Heere toe. *Want de zegen van de HEERE, die maakt rijk* (Spreuken 10:22a).

Geboren (1)

God geeft leven, kwetsbaar leven naar Zijn beeld gevormd. Hij bedacht jou en Hij heeft je toevertrouwd aan ons-Sela. Zo geven Sjoerd en Rianca Burggraaf-Heij (Otterloseweg 12A) ons kennis van de geboorte van hun dochter Selah Louise. Selah is op donderdag 6 december geboren. We feliciteren jullie van harte met de geboorte van jullie dochter (en onze kleindochter). We bidden jullie van harte de zegen van de Heere toe bij de opvoeding van Selah. *Loof de Heere der heren... Die grote wonderen doet, Hij alleen, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig* (Psalm 136:3a-4).

Geboren (2)

Ook in het gezin van Teunis en Inge van Laar-van Beek werd op donderdag 6 december een dochter geboren. Zij kreeg de roepnaam Lana. Lana is acht weken te vroeg geboren en zal de komende tijd nog in het ziekenhuis verblijven. Op dit moment groeit ze goed en is er reden voor dankbaarheid. We feliciteren jullie van harte met de geboorte van Lana en bidden met jullie dat zij door de zorg die ze krijgt mag doorgroeien en te zijner tijd haar plaats bij jullie thuis in mag nemen. Lana is bij de Heere bekend, want, zegt Psalm 139: *Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in*

Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.

Gedoopt

Op zondagmorgen 9 december verzegelde de Heere Zijn verbond door de Heilige Doop aan Roan Blankespoor, Rhodé Bor, Luuk Heiwegen en Naomi van Roekel. We stonden in deze dienst aan de hand van de geschiedenis van de geboorte van Johannes de Doper stil bij de weg van God in ons leven. De Heere God maakt een nieuw begin en Johannes de Doper is daar een teken van. *Het kind Johannes groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël* (Lukas 1:80). Als gemeente waren we getuigen van de doop, en werden we herinnerd aan onze eigen doop. Aan onze verantwoordelijkheid om het leven met God ook aan deze kinderen voor te leven en hen samen met hun ouders te omringen met het gebed om de Heilige Geest.

Foto- en informatieavond Israël/Jordanië

We herinneren u aan de foto- en presentatieavond over Israël en Jordanië op vrijdag 4 januari. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We tonen daar foto's van onze reizen en presenteren het voorlopige reisprogramma van de gemeentereis van 23 september-4 oktober 2019. Iedereen is van harte welkom, ook als u uit Harskamp of Otterlo komt. Het verplicht u tot niets.

Ten slotte

De komende weken ligt het kringwerk stil, omdat we naar het einde van het jaar toelevan. Een tijd waarin wij ons mogen bezinnen over het jaar dat achter ons ligt. Juist wanneer we naar het kerstfeest toelevan, waarin de trouw van de Heere openbaar komt in de geboorte van Zijn Zoon Jezus Christus, gaan onze gedachten terug. Terug naar het jaar dat bijna achter ons ligt. Waarin de trouw van God ook in onze gemeente keer op keer zichtbaar werd. Hebt u het opgemerkt? Heeft Zijn trouw u in het afgelopen jaar geraakt en tot verandering gebracht? Zijn trouw aan u. Dan hebt u veel om Hem voor te danken. Zijn bewarende hand, Zijn liefde die zichtbaar werd in Zijn spreken, Zijn troost in moeilijke momenten. Zegeningen die we te danken hebben aan God, Die in Jezus Christus mens werd. Aan dat Kind, Dat onze plaats in deze wereld innam als het ging om onze verhouding met God. In Zijn komst gedenken wij Gods trouw aan Zijn verbond. Gods genade in het vervullen van Zijn beloften. Laten onze ogen ook aan het einde van het jaar 2018 op Hem gericht zijn, om op de morgen van het nieuwe jaar weer vooruit te kijken naar wat komen gaat. Om ook daar de zegen van de Heere over te vragen. Onszelf op de eerste dag van het jaar 2019 ook als gemeente tot God te wenden om met Hem het nieuwe jaar te beginnen. We hopen en bidden op een gezegende periode. En wensen elkaar een gezegend kerstfeest en nieuwjaar toe.

Uit de kerkenraad

Pastoraal werker Henk van Vliet.

Henk van Vliet kwam tijdens het consistorie overleg van afgelopen 22 november met de mededeling dat hij per 1 januari de mogelijkheid krijgt in de Hervormde gemeente van Harderwijk te gaan werken, ook als pastoraal werker. Eén van de redenen om te solliciteren in Harderwijk was de mogelijkheid om daar meer uren te kunnen maken als in onze gemeente.

Als kerkenraad betreuen wij dit onverwachte vertrek van Henk, vooral ook omdat Henk er in vrij korte tijd in was geslaagd een plaats in onze gemeente te vinden.

Uiteraard heeft de kerkenraad nagedacht hoe we het vertrek van Henk op moeten gaan vangen, maar gezien het feit dat Henk al per 1 januari weggaat zijn we er nog niet in geslaagd de opengevallen plaats volledig in te vullen.

Vanaf deze plaats bedanken we Henk voor zijn inzet en toewijding, en wensen hem en zijn gezin van harte Gods zegen toe ! We zullen Henk vragen tijdens een van de komende kerkdiensten in ons midden te zijn, waarna we u de mogelijkheid willen geven Henk de hand te drukken. Hij heeft wel een bericht geschreven wat wij hieronder alvast willen weergeven.

Aan de gemeente van Wekerom.

In de afgelopen periode heb ik met veel plezier in Gods wijngaard te Wekerom gewerkt. Wekerom heb ik leren kennen als een hechte gemeenschap met oog voor elkaar. Vooral het 'van hart tot hart spreken' heeft mij bemoedigd. Echter, zal ik per 31 december mijn werkzaamheden in de Hervormde Gemeente van Wekerom beëindigen om in de Hervormde Gemeente te Harderwijk aan de slag te gaan. Ik ben dankbaar voor de vele ontmoetingen die ik gehad heb met de gemeenteleden van Wekerom. Daarnaast vond ik de samenwerking met de leden van de kerkenraad en ds. Burggraaf erg prettig. Vanzelfsprekend blijft de geheimhoudingsplicht van kracht. Ik wil u via deze weg dan ook bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en u Gods zegen toewensen voor de komende feestdagen en voor de toekomst.

Hartelijke groet,

Henk van Vliet

Van de diaconie

Collecten

Op zondag 23 december bestemmen wij de diaconiecollecte voor algemene diaconale zaken. Deze collecte voor onze naaste ver weg, maar juist ook dichtbij opnieuw van harte in uw en jouw gebed en milddadigheid aanbevolen. Op deze wijze mogen en kunnen wij onze naaste helpen door te delen van uw en jouw ontvangen overvloed van de Heere.

Op zondag 30 december is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting In de Rechte Straat. Wat hebben we in de Bijbel, het Woord van de Heere, toch een rijkdom ontvangen. We beseffen vaak niet eens hoe bevoorrecht we zijn dat we in onze eigen taal de grote werken van God kunnen lezen. IRS heeft de afgelopen jaren op vele plaatsen het rijke erfgoed uit de Reformatie door kunnen geven. Al 60 jaar lang wordt IRS-magazine uitgegeven. 'Het licht en de rijkdom, welke wij ontdekt en gekregen hebben en dat ons zo gelukkig maakt, mogen wij niet voor onszelf alleen houden' staat in het maartnummer van 1958 beschreven. Laat de vreugde van het Evangelie zien aan de rooms-katholieke medemens, bid en geeft u ook?

De extra collecte op zondag 30 december is bestemd voor Wicherumloo. Helpt u weer mee om middels deze collecte uw en jouw betrokkenheid te laten zien en ouderenzorg mede mogelijk te maken voor nu en in de toekomst en bid u ook voor onze ouderen?

Op oudejaarsdag maandag 31 december en nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari is de diaconiecollecte bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Een leerstoel is een hoogleraarpost, die bekleed wordt door een hoogleraar die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel in Groningen (die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen) en een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de PThU. In Groningen werkt prof. dr. H. van den Belt sinds 2012 als bijzonder hoogleraar 'gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context'. Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet sinds 1 januari 2016 voor 0,4 fte de leerstoel 'Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme', die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit. Onze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt. Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen en bidden van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen!

De diaconie collecte op zondag 6 januari bestemmen we voor ZOA-Vluchtelingenzorg. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen wil deze organisatie bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. ZOA handelt naar en draagt bij aan het Bijbels perspectief van Gods Koninkrijk, dat verzoening en herstel in volle glorie zal brengen. Helpt en bidt u mee om de noden te verlichten van onze medemens dichtbij en ver weg?

Verantwoording collecten diaconie

18 november

Evangelische Hogeschool Amersfoort

€ 533,96

25 november

Wicherumloo	€ 615,41
2 december	
Steunfonds gemeenten Geref. Bond	€ 533,50
H.A. collecte t.b.v. NPV	€ 1016,10
9 december	
ZOA Noodhulp hongersnood Jemen	€ 719,26

Wij als diaconie willen u, bijna aan het einde van dit jaar gekomen zijnde, naast bovenal de trouwe hulp van de Heere, bedanken voor de geldelijke middelen en praktische hulp en uw en jouw gebed voor onze naaste ver weg en dichtbij. We mogen de hand van de Heere opmerken in ons diaconale werk. Wij vragen ook voor het nieuwe jaar uw gebed en milddadigheid en wensen eenieder Gods onmisbare zegen toe.

Van de kerkrentmeesters Verantwoording collecten

18 november	
Kerk	€ 490,36
Ondersteuning pastoraat	€ 490,10
25 november	
Kerk	€ 584,57
Kerstviering	€ 556,25

Mutaties gemeentebestand

Verhuisd binnen onze gemeente:

Fam. Van Voorst, Lage Valkseweg 11 naar Evekinkweg 5D

Fam. Van Roekel, Edeseweg 76 naar Lage Valkseweg 82

Fam. Van de Weetering, Dorpsplein 22 naar Edeseweg 51 C 002

Nieuw in onze gemeente:

Vanuit gereformeerde gemeente te Ede: dhr. Van Dijk, Vosseveldseweg 9.

Oliebollen

Dit jaar kunt u geen olieballen bij ons bestellen.

Hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

Kerstviering Eerste Kerstdag

'Overladen met geschenken!' Dat is dit jaar het thema van de kerstfeestviering van de zondagsschool, de clubs, TOV! en het ZJW. Deze dienst is voor de hele gemeente en vindt plaats op dinsdag 25 december om 15.00 uur. De opbrengst van de collecte is dit jaar bestemd voor het project Deelgenoten t.b.v. de familie Geluk en de uitzending van Pauline Pors. We hopen u en jou te ontmoeten in deze kerstfeestviering.

ZEC

Collecte inwendige zending

Op de beide kerstdagen wordt gecollecteerd voor de inwendige zending. Ook dit jaar is als bestemming gekozen voor de Noorderkerkgemeente in Amsterdam-Centrum, in het hart van de Jordaan. Gemiddeld 35 mensen bezoeken de zondagse diensten in dochtergemeente Hebron, het wijkgebouw van de Noorderkerk, ruim 80 procent komt uit de buurt, de Spaarndammerbuurt. Er wordt verder een scala aan activiteiten gehouden.

Nieuwsbrief

Er staat weer een nieuwsbrief van Kees en Claudia Geluk uit Costa Rica op de website. Zo blijft u op de hoogte van het werk dat zij daar doen.

Deelgenoten

Bedankt voor uw steun. Op dit moment zijn we blij en dankbaar dat we u kunnen laten weten dat het benodigde bedrag voor de uitzending van Pauline Pors binnen is. In korte tijd is er door uw steun, via de bank of door middel van collectes en diverse acties, € 8000,00 overgemaakt naar de bankrekening van de ZEC.

Indien u van plan was aan het eind van het jaar nog een gift over te maken, hoeft u dat niet meer te bestemmen voor het werk van Pauline. Er zijn zo veel goede doelen te vinden die uw steun hard nodig hebben. Als gemeente hebben we natuurlijk het project Deelgenoten voor de ondersteuning van het werk van de familie Geluk in Costa Rica en Cuba. Ook hun werk moet doorgaan. Maar er is ook veel honger in de wereld. Miljoenen mensen hebben vrijwel niets te eten en wij hebben in de meeste gevallen overvloed. Hoewel er ook in onze eigen gemeente misschien best wel mensen zijn die in deze dagen iets extra's kunnen gebruiken. Kijkt u eens om u heen, van geven word je niet armer. Nogmaals bedankt, mede namens Pauline.
Met een hartelijke groet van de ZEC.

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 5 januari a.s. voor 12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Vanuit de pastorie

Als gezin hebben we een mooie en intensieve tijd achter de rug, waarover we nu graag iets met u willen delen. Sinds 11 november hebben we drie gezonde kleinkinderen mogen verwelkomen. Onze kleindochters Hannah (11-11) en Selah (6-12) en onze kleinzoon Michaël (14-12). De Heere is trouw en goed.

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Fam. ds. H.M. Burggraaf

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!