

Meditatie

Een Naam boven alle Naam

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Fil. 2:9-11)

De Naam van de Heere Jezus wordt veel gebruikt. Op allerlei manieren en in veel variatie, voluit of afgekort en verbasterd. Sommigen gebruiken Zijn Naam als een stopwoord, vaak zonder erbij na te denken. Zonder te bedenken dat het de Naam is van Hem van Wie heel hun toekomst afhangt.

De Naam die de Heere God Hem voor Zijn geboorte als mens al gaf, was al een betekenisvolle Naam. Een verwijzing naar Zijn werk op aarde. *U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.* Jezus, Zaligmaker, dat is Zijn Naam, dat is Zijn werk. Met die Naam kwam Hij op aarde, met die Naam is Hij ook weer teruggegaan naar de hemel. Er is geen Naam die groter is op de aarde dan de Naam van Jezus. Wereldwijd is Hij bekend.

De Heere God heeft Zijn Naam hier op aarde al verhoogd. Heeft die Naam als het ware in de hoogte gehouden, zodat hij niemand kan ontgaan. Zoals zichtbaar wordt in dat beeld van de verhoogde slang in de woestijn. Een beeld waarvan Jezus zegt dat het al vooruitwees naar Zijn verhoging aan het kruis.

Maar, zegt Paulus, nu schenkt de Heere God Hem een nieuwe Naam. Hij verhoogt de Naam van Jezus tot een Naam boven alle naam. Een Naam boven alle naam. Daarmee kan Paulus als Jood maar één ding bedoelen. Er is maar één naam die door de Joden gezien wordt als de 'Naam boven alle naam', de Naam van God. JHWH, de Naam die de Joden uit eerbied niet uitspreken en die wij vertalen met HEERE.

Die Naam mag Jezus dragen, als een verwijzing naar de heerlijkheid, de macht en heerschappij die God Hem heeft toevertrouwd. Het is alsof Paulus het nog een keer wil onderstrepen. Jezus is Heere, Jezus is God.

Door Jezus die Naam te geven, onderstreept de Heere God Zijn hoge positie. En dat heeft maar één doel. Hij doet dat, opdat in de Naam van Jezus, in die nieuwe Naam van Jezus, elke knie zich zou buigen. Iedereen zal Zijn Naam kennen. En zich voor Hem neerbuigen. Niet voor die Naam, maar voor Jezus Zelf. Want Jezus is HEERE, Jezus is God. Buigt u met mij? Geeft u Hem de eer, door Hem hier op aarde al te belijden als uw God?

Jezus is HEERE, Jezus is God. Dat mag ons in ieder geval wel voorzichtig maken in het gebruik van die Naam van de Heere Jezus. Want voor deze God zal elke knie zich buigen. Jong en oud, gelovigen en ongelovigen, levenden en gestorvenen. Kinderen van God en kinderen van de duisternis. Engelen en duivelen. Allen zullen ze buigen om Hem te erkennen en te belijden als Heere! Niemand zal hiervan uitgezonderd zijn, heel de schepping zal zich buigen! Ook degenen die zich tijdens hun leven op aarde niet tot God hebben bekeerd.

De hele schepping zal buigend de heerschappij van de Heere Jezus moeten erkennen. En terwijl zij buigen, zullen ze Hem belijden. Zullen ze sprekend erkennen dat Jezus Christus de Heere is.

De manier waarop wij die Naam belijden, is tekenend voor onze toekomst. Belijden wij de Naam van de Heere Jezus met vreugde of is het omdat het niet anders kan. Gedwongen, omdat het bij de wederkomst van de Heere Jezus echt niet langer te ontkennen valt dat Hij Heere is.

Wie als gelovige belijdt dat Jezus Christus Heere is, doet dat met vreugde. Ze belijden niet alleen dat Jezus de Gezalfde is, de Christus, maar ook dat Hij God is! Jezus Christus is hun Heere, Hij is hun God, hun Zaligmaker, hun Redder!

Wie Jezus tijdens zijn leven op aarde nog niet als Heere erkend heeft, zal dan als ongelovige Zijn Naam belijden. Samen met Zijn grootste tegenstanders, samen met Satan en Zijn engelen, zal hij de Naam van Jezus moeten belijden. Met tegenzin, omdat ze geen andere keus hebben. Ook zij zullen Zijn Naam moeten belijden en Zijn heerschappij moeten erkennen, zich zelfs aan Zijn oordeel moeten

onderwerpen. Vanwege de plaats en heerlijkheid die God Hem gegeven heeft. Omdat de Heere God Zelf Hem die macht en heerlijkheid gegeven heeft.

Door Hem te erkennen, onderwerpt de hele schepping zich aan de heerschappij van Jezus als Kurios, als HEERE. Een erkenning waarin het werk van de Heilige Geest zichtbaar wordt en die tot heerlijkheid van God de Vader is. Zo erkennen wij in het buigen voor die nieuwe Naam, de drie-enige God. En erkennen wij dat God de Vader samen met God de Zoon en God de Heilige Geest, één enig God is. En dat die God leeft en regeert in alle eeuwigheid.

HMB